

ZOU JE WILLEN RUILEN?



Want wat zal het een mens baten als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt? Markus 8:36



Spurgeon ontmoette veel mensen, jong en oud, rijk en arm, gelovigen en ongelovigen. Op een dag raakte hij in gesprek met een jonge man die erg rijk was. Hij had alles wat de wereld te bieden had! Hij zei tegen Spurgeon: 'Ik kan christelijke mensen niet uitstaan! Hun godsdienst maakt hen niet vrolijk of gelukkig, ze zijn altijd aan het jammeren, zuchten en klagen.' Spurgeon zei: 'Kom met me mee, mijn vriend, en we zullen één van jouw klagende christenen bezoeken!' Hij nam de jongeman mee naar een flat. Ze gingen naar binnen, een heleboel trappen op, naar een kamer op zolder. Daar, voor een open haard, zat een oudere vrouw. Was ze zich aan het warmen bij het vuur? Nee! Er was geen vuur in de haard omdat ze zo arm was dat ze zich geen kolen of hout kon veroorloven. Bovendien had ze reuma en veel pijn. Spurgeon vroeg haar: 'Hoe is het vandaag met uw reuma?' Ze antwoordde: 'Oh, het is zo erg, en het wordt ook niet beter!'

Spurgeon zei toen tegen haar: 'Wel, lieve vriendin, kijk eens naar deze jongeman. Hij is rijk, hij is gezond en sterk, en hij heeft alle genoegens die de wereld hem kan geven, maar hij leeft zonder God in de wereld. Zeg eens, zou u met hem willen ruilen?' Nou, wat een ruil of verandering zou dat zijn! Ouderdom ruilen voor jeugd! Ziekte ruilen voor gezondheid! Armoede ruilen voor rijkdom! Dat klinkt goed, nietwaar? Maar aan de andere kant zou het betekenen dat je geloof ruilt voor ongeloof, dat je geestelijk leven ruilt voor geestelijke dood, dat je de belofte van de hemel ruilt voor angst voor de hel. Dat klinkt niet echt als een goed aanbod! Wat denk je dat de oude vrouw zei? Het enige wat ze kon zeggen was dit: 'Ruilen met hem?' Daarmee bedoelde ze: 'Voor geen goud!' Ik weet zeker dat die vrouw de woorden van de Heere Jezus kende. Hij zei: *'Want wat zal het een mens baten*

als hij heel de wereld wint en aan zijn ziel schade lijdt?' (Markus 8:36). Er is een lied dat heel goed door haar gezongen zou kunnen worden:

Ik heb liever Jezus dan zilver of goud;
Ik heb liever dat Jezus van mij houdt;
Ik heb liever Jezus dan huizen of land,
Ik word liever geleid door Zijn doorboorde hand.

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.

