

ZONDER HEILIGMAKING ZAL NIEMAND DE HEERE ZIEN

... die het woord der waarheid recht snijdt. 2 Timotheüs 2:15

Er is de voor van de heiligheid, en dat is het volgende keerpunt van de ploeger. Zonder heiligmaking zal niemand de Heere zien. We hebben de verlossing door de genade verkondigd, maar we verkondigen de genade niet aan hen die in de zonde voortgaan. Gods kinderen vormen een heilig volk, dat gewassen, gereinigd, geheiligd en ijverig gemaakt is in goede werken. Wie over het geloof spreekt, en geen werken heeft om te bewijzen dat zijn geloof een levend geloof is, liegt zichzelf voor en liegt God voor. Het geloof behoudt ons, de werken behouden ons niet; maar het geloof dat ons behoudt, brengt altijd vruchten voort: het vernieuwt het hart, verandert de natuur, beïnvloedt de beweegredenen en is het middel in Gods hand om de mens een nieuw schepsel te maken in Christus Jezus. Daar valt niet mee te marchanderen, mensen. U kunt gedoopt zijn, aan het Avondmaal gaan of op een rechtzinnige belijdenis vertrouwen, maar u zult veroordeeld worden als u in de zonde leeft. U wordt misschien diaken, ouderling of dominee als u dat aandurft, maar er is geen behoud voor wie zijn zonden koestert. ‘De bezoldiging der zonde is de dood’ - de dood voor mensen die met de mond belijden en voor mensen die niets belijden. Als ze heimelijk aan hun zonden vasthouden, zal God die zonden in het openbaar bekendmaken, en hen volgens het strenge recht van Zijn wet veroordelen. Dit zijn de voren die ik heb geprobeerd te trekken – diep, scherp en recht. O dat God ze Zelf mocht trekken in de harten van u allen, opdat u bij bevinding zult weten hoe de waarheid recht wordt gesneden.

