

ZOALS EEN PALM EN CEDER

De rechtvaardige zal groeien als een palmboom; hij zal wassen als een cederboom op Libanon. Psalmen

92:13

Deze bomen worden niet door mensen gesnoeid, palmen en ceders zijn "bomen van de Heere" en het is door Zijn zorg dat zij bloeien. Zo is het ook met de heiligen van de HEEREN: zij zijn Zijn eigen zorg. Deze bomen zijn altijd groen en zijn in alle seizoenen van het jaar mooi. Gelovigen zijn niet soms heilig en soms goddeloos. Ze staan onder alle weersomstandigheden in de schoonheid van de HEERE. Deze bomen vallen overal op. Niemand kan een blik op een landschap werpen waarin palmen of ceders zijn, zonder dat zijn aandacht gevestigd wordt op haar koninklijke groei. De volgelingen van Jezus worden door alle waarnemers opgemerkt. Zoals een stad op een heuvel niet kan worden verborgen. Het kind van God bloeit als een palmboom, die in één rechte stam alle kracht naar boven duwt zonder een enkele tak. Het is een pilaar met een glorieus kapiteel. Het groeit niet naar rechts of naar links, maar zendt al zijn kracht naar de hemel en draagt zijn vrucht zo dicht mogelijk bij de hemel. Heere, vervul dit beeld in mij. De ceder trotseert alle stormen en groeit dicht bij de eeuwige sneeuw, de Heere Zelf vervult het met een sap die zijn hart warm en zijn tak sterk houdt. Heer, laat het bij mij ook zo zijn, ik bid het U. Amen.

