
Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft

En Jezus zeide tot hem: Zo gij kunt geloven, alle dingen zijn mogelijk degene die gelooft. Mare. 9:23.

Ons ongelof is de grootste hinderpaal op onze weg; feitelijk is er geen andere, werkelijke moeilijkheid ten aanzien van onze geestelijke voortgang en voorspoed. De Heere kan alles; maar wanneer Hij een regel stelt, dat dit ons overeenkomstig ons geloof zal geschieden, dan bindt het ongelof zijn almachtige handen. Ja, de complotten van het kwaad zullen worden verijdeld, als wij maar kunnen geloven. De verachte waarheid zal haar hoofd opheffen, als wij maar vertrouwen hebben in de God van de waarheid. Wij kunnen onze last van moeiten dragen, of ongedeed door de golven van de ellende heen gaan, als wij onze lendenen kunnen omgorden met de gordel van de vrede, de gordel, die wordt aangespt door de handen van het vertrouwen. Wat? Kunnen wij niet geloven? Is alles mogelijk, behalve geloven in God? Toch is Hij altijd getrouw; waarom geloven wij niet in Hem? Hij is altijd getrouw aan zijn woord; waarom kunnen wij Hem niet vertrouwen? Wanneer het met ons hart goed gesteld is, kost het geloof geen inspanning: het is dan even natuurlijk voor ons op God te steunen als voor een kind om op zijn vader te vertrouwen. Het ergste is, dat wij God kunnen geloven in alles, behalve in de aanwezige drukkende beproeving. Dit is dwaasheid. Kom, mijn ziel, schud zulk een zondigheid van u af, en vertrouw op uw God met de last, de arbeid, het verlangen van deze tegenwoordige tijd. Dit gedaan is alles gedaan.

[XFacebookWhatsApp](#)