

ZIJN BLOED REINIGT ONS VAN ALLE ZONDE



Het bloed van Jezus Christus, Zijn Zoon, reinigt ons van alle zonde", niet alleen van zonde, maar "van alle zonde". Lezer, ik kan u niet zeggen hoe zoet dit woord is, maar ik bid God, de Heilige Geest, jou er een voorproefje van te geven. Veelvoudig zijn onze zonden tegen God. Of de rekening nu klein of groot is, dezelfde kwitantie kan de ene kwijting verlenen als de andere. Het bloed van Jezus Christus is een even gezegende en goddelijke betaling voor de overtredingen van de godslasterlijke Petrus als voor de tekortkomingen van de liefhebbende Johannes; onze ongerechtigheid is weg, alles in één keer, alles is voor altijd weg. Zalige volkomenheid! Wat een zoet thema om bij stil te staan als je een nieuwe dag begint.

