

ZIENDE OP JEZUS



... die het woord der waarheid recht snijdt. 2 Timotheüs 2:15

We moeten het Evangelie nooit gebruiken om zondaars van Christus af te schrikken. Verheven leerstellingen worden als rotsblokken op de weg van de zondaar gerold, en duistere ervaringen vooropgesteld als een maatstaf van verschrikking, waaraan een mens moet voldoen voordat hij in Jezus mag geloven. De juiste manier van met het woord des levens om te gaan is veeleer dat de mens wordt opgeschrikt om tot Christus te gaan, en niet van Hem wordt afgeschrikt. Sterker nog, we moeten de mens aansporen met de liefelijke verzekering dat als hij komt, Christus niemand zal uitwerpen. Hij vraagt van hem geen voorbereidingen, maar als hij terstond komt zoals hij is, zal Hij hem zeker aannemen. Zoals de magneet twee polen heeft en met de ene pool afstoot, zo stoot zonder twijfel de waarheid Gods het bevooroordeelde en weerspannige hart af, en dan is zij 'een reuke des doods ten dode'. Wij moeten echter zo met de zaak omgaan, dat de aantrekkende pool zal gaan werken door de kracht van Gods Geest, en mensen tot Christus getrokken zullen worden. Als we goed met het Woord van God omgaan, zullen we het niet zó verkondigen, dat christenen erdoor in slaap gesust worden. Wij roepen u toe: Werkt uws zelfs zaligheid met vrezen en beven; want het is God, Die in u werkt beide het willen en het werken, naar Zijn welbehagen. Waakt en bidt, opdat gij niet in verzoeking komt. Acht niet dat u de volmaaktheid zelf gegrepen hebt, maar vergeet hetgeen achter is, en strek u uit naar wat vóór u is, ziende op Jezus. Dat is de goede manier om met het Woord van God om te gaan.

