

ZIE ZIJN LEGE GRAF



Komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Mattheüs 28:6

En nu, medechristenen, 'komt herwaarts, ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft', om wat onderwijs te ontvangen. Wat hebt u gezien toen u de plaats bezocht 'waar de Heere gelegen heeft'? 'Hij is hier niet; want Hij is opgestaan.' Als u bij Zijn lege graf staat, is dit het eerste wat u ziet: Hij is God. 'Die in Christus gestorven zijn, zullen eerst opstaan': maar Hij Die als Eerste opstond, hun Leidsman, stond op een andere manier op. Zij staan op door een geschonken kracht; Hij stond op door eigen kracht. Hij kon niet rusten in het graf omdat Hij God was. De dood had geen heerschappij meer over Hem. Er is geen beter bewijs voor de Goddelijkheid van Christus dan Zijn opzienbarende opstanding, toen Hij door de heerlijke daad van de Vader uit het graf verrees. O christen, uw Jezus is God! Zijn brede schouders die u dragen, zijn werkelijk die van een God. Hier hebt u er het beste bewijs van: Hij stond op uit het graf. Het tweede wat hier wordt geleerd, zal u wel bekoren, als de Heilige Geest het met kracht toepast. Zie Zijn lege graf, u die oprecht gelooft: het is er een blijk van dat er voor u is voldaan, en dat volkomen. Als Jezus de schuld niet had betaald, was Hij nooit uit het graf verrezen. Hij zou daar tot dit moment hebben gelegen als Hij in de genoegdoening aan de eeuwige wraak niet de gehele schuld had uitgedelgd. Als een gerechtvaardigde heb ik nu in Gods boek geen zonde meer tegen me. Als ik Gods eeuwige boek kon doorbladeren, zou ik zien dat elke schuld van mij is voldaan en doorgehaald.

