

ZIE OP HEM



o, gelovige, die vermoeid en belast bent door de ruwheid van de weg, aanschouw uw Meester en zie hoe Hij leed. U bent vermoeid en beladen en vraagt naar troost. Welke troost kan u meer welkom zijn dan deze, dat Jezus van dezelfde natuur is als u dat Hij alles geleden heeft, wat u nu lijdt, dat uw pad eerst betreden is door Zijn heilige voeten, dat de rivier die u over moet gaan, door hem is doorwaad en dat iedere golf die over uw hoofd gaat, eens over Hem heengegaan is. Kom! Schaam u, of bent u onwillig om te lijden wat uw Meester geleden heeft? Zal de discipel boven zijn Meester en de slaaf boven zijn Heer' zijn? Zal Hij aan een kruis sterven en wilt u het kruis niet dragen? Moet Hij met doornen gekroond worden en zullen Zijn volgelingen geen pijn lijden? O, weg met deze dwaze misleiding! Ziet op Hem, die het kruis heeft verdragen en de schande veracht en wees bereid te verdragen en te lijden als Hij. Zijn voorbeeld kan u de weg wijzen en Zijn liefde u bemoedigen.

