

ZIE, IK MAAK ALLE DINGEN NIEUW



En die op de troon zat, zeide: Zie, Ik maak alle dingen nieuw. Openb. 21:5.

Lof zij zijn naam! Alle dingen hebben vernieuwing nodig, want zij zijn danig gehavend en versleten door de zonde. Het is tijd, dat het oude kleed wordt opgerold en opzij gelegd, en dat de schepping haar sabbatskleding aantrekt. Maar niemand anders kan alle dingen nieuw maken dan de Heere, die hen in het begin maakte; want er is even veel kracht voor nodig om iets te maken uit het kwade, als om iets te maken uit niets. Onze Heere Jezus heeft de taak op zich genomen, en Hij is volkomen bekwaam voor de uitvoering ervan. Hij is zijn arbeid reeds begonnen, en gedurende eeuwen heeft Hij volgehouden de harten van mensen en de orde van de samenleving te vernieuwen. Straks zal Hij de gehele inrichting van menselijk bestuur vernieuwen, en de menselijke natuur zal worden veranderd door zijn genade; en er zal een dag komen, wanneer zelfs het lichaam zal worden nieuw gemaakt, en opgewekt gelijk aan zijn verheerlijkt lichaam. Welk een vreugde, te behoren bij een Koninkrijk, waarin alles wordt nieuw gemaakt door de macht van zijn Koning! Wij zijn niet bezig uit te sterven: wij haasten ons naar een heerlijker leven. In spijt van de tegenstand van de machten van het kwaad, is onze verheerlijkte Heere Jezus bezig met zijn voornemen te vervullen, en ons, en alle dingen om ons heen, "nieuw" te maken, en even vol van schoonheid als toen zij voor het eerst voortkwamen uit de hand van de Heere.

