

# ZICHTBARE GROEI



*Bedenk deze dingen, wees hierin bezig, opdat uw toenemen openbaar zij in alles. 1 Tim. 4:15*

Dit is feitelijk een belofte, dat wij, door nauwkeurige overdenking en de toewijding van onze gehele ziel aan ons werk voor de Heere, vorderingen zullen maken, die allen kunnen zien. Niet door haastige lezing, maar door diepe overdenking, hebben wij nut van het Woord van God. Niet door een grote hoeveelheid werk te doen op een slordige manier, maar door onze diepste gedachten te schenken aan wat wij beproeven, zullen wij er wezenlijk voordeel van hebben. "In alle arbeid ligt voordeel", maar niet in nodeloze drukte en haast, zonder ware inspanning van het hart. Als wij onszelf verdelen tussen God en Mammon, of Christus en onszelf, zullen wij geen vorderingen maken. Wij moeten onszelf geheel en al geven aan heilige dingen, of anders zullen wij armzalige handelaars zijn in hemelse zaken, en bij het opmaken van onze inventaris zal er geen voordeel blijken te zijn. Ben ik een dominee? Laat ik dan geheel en al een dominee zijn, en mijn krachten niet ten koste leggen aan bijkomstige zaken. Wat heb ik te maken met partijpolitiek of met ijdele vermaken? Ben ik een christen? Laat ik van mijn dienen van Jezus mijn bezigheid maken, mijn levenswerk, mijn enig streven. Wij moeten innerlijk met Jezus en naar buiten voor Jezus zijn, of anders zullen wij evenmin vorderen als nuttig zijn; en noch de kerk, noch de wereld zal die krachtige invloed gewaar worden, die de Heere wil, dat wij zullen uitoefenen.

