

ZEG NIET: IK ZAL HET KWAAD VERGELDEN; WACHT OP DE HEERE, EN HIJ ZAL U VERLOSSEN.



Zeg niet: ik zal het kwaad vergelden; wacht op de HEERE, en Hij zal u verlossen. Spr.20:22

Wees niet haastig. Laat de toorn bekoelen. Zeg niets en doe niets om uzelf te wreken. U zult er zeker van zijn, dwaas te handelen, als u de knuppel opneemt en uw eigen strijd strijdt, en u zult zeker niet de geest van Christus vertonen. Het is edelmoediger te vergeven en de belediging te laten rusten. Een onrecht te laten knagen aan uw hart, en te zinnen op wraak, is oude wonden open te houden en nieuwe te veroorzaken. Beter is vergeten en vergeven. Misschien zegt u, dat u iets moet doen of veel verliezen; doe dan wat de belofte van deze morgen aanraadt: "Wacht op de HEERE, en Hij zal u verlossen". Dit advies zal u geen zes shilling en acht stuivers kosten, maar het is veel meer waard. Wees kalm en rustig. Wacht op de HEERE: deel Hem uw grief mee: spreid de brief van Rabsake uit voor de HEERE, en dit zal op zichzelf al een rust zijn voor uw beladen ziel. Bovendien is daar de belofte: "Hij zal u verlossen". God zal een weg ter verlossing voor u vinden. Hoe Hij het zal doen, kunnen noch u, noch ik vermoeden, maar doen zal Hij het. Als de HEERE u redt, zal dit een stuk beter zijn dan u te begeven in kleinzielige twisten, en uzelf met vuil te bedekken door met de onreine te worstelen. Wees niet boos meer. Laat uw aanklacht achter bij de Rechter van allen.

