

WIJ WILDEN JEZUS WEL ZIEN



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Wij wilden Jezus wel zien. Johannes 12:21

Overal op de wereld horen we de roep: 'Wie zal ons het goede doen zien?' De wereldse mens zoekt voldoening in aardse geneugten, plezier en rijkdom. Maar de verlevendigde zondaar kent slechts één ding dat goed is. 'O, wist ik waar ik HEM vinden mocht!' Als hij werkelijk zijn schuld is gaan voelen, en u zou al het goud van India voor zijn voeten werpen, dan nog zou hij zeggen: 'Neem het maar mee, ik wil alleen HEM vinden.' Het is voor een mens een grote zegen, als alles wat hij verlangt slechts om één ding draait en al zijn aandacht slechts op één voorwerp gericht is. Als hij vijftig verschillende verlangens heeft, lijkt zijn hart op een meer van stilstaand water, een moeras waaruit een verpestende damp opstijgt, maar als al zijn verlangens gebundeld worden tot één kanaal, dan wordt zijn hart als een rivier van zuiver water, die voortstroomt om de velden vruchtbaar te maken. Gelukkig is de mens die slechts één verlangen kent, ook als is dat verlangen nog niet vervuld, als het maar op Christus gericht is. Als Jezus het verlangen van de ziel is, dan is dat een gezegend teken van Gods werk in hem. Zo'n mens is nooit tevreden met alleen maar wat regels. Hij zal zeggen: 'Ik wil Christus; Hem moet ik hebben - aan allerlei regels heb ik niets, het gaat mij alleen om Hem-, al die voorschriften hoeft u mij niet aan te bieden, want dat is slechts een lege emmer, terwijl ik sterf van dorst. Geef mij water of ik sterf. Jezus is het verlangen van mijn ziel. Ik wil Jezus zien!' Lezer, denkt u er zo op dit ogenblik ook over? Heeft u slechts één verlangen en is dat alleen maar Christus? Dan

bent u niet ver van het Koninkrijk der hemelen. Heeft u maar één wens in uw hart en is die wens dat al uw zonden door Jezus' bloed zullen worden afgewassen? Kunt u werkelijk zeggen: 'Ik heb er alles voor over om christen te zijn; alles wat ik heb en waarop ik hoop, wil ik prijsgeven als ik maar zou voelen dat Christus mijn deel is'? Houd dan, ondanks al uw vrees, goede moed. De Heere heeft u lief en u zult spoedig in het volle daglicht staan en u verheugen in de vrijheid, die Christus u geschonken heeft.

