

WIJ BIDDEN U, KOM HAASTIG!



... in de zee uitgebracht zijnde, zo worden de wateren gezond. Ezechiël 47:8

God werkt langs zeer onverwachte wegen. Neem nu die Dode Zee. We kijken er met afschuw naar. Kan die ooit gezond worden? Het zou nooit bij u of mij zijn opgekomen dat de tempel daarginds, zo zuiver en zo heilig, een bron zou hebben, zodat onder de drempel water zou opborrelen, zo weinig en zo nietig, dat je het eerst met je hand zou kunnen bedekken. En toch zou vanuit die bron zuivering genoeg komen, zelfs voor de zee van Sodom. De Heere weet hoe Hij Zijn eigen werk moet doen, en Hij doet dit met kennelijk zwakke middelen. 'Want wie veracht de dag der kleine dingen?' Let eens op dat kleine beekje in Jeruzalem, toen het aantal mensen ongeveer honderdtwintig was. Die stroom nam in een paar dagen toe, zodat we lezen dat er op die dag ongeveer drieduizend zielen tot hen werden toegedaan; en dat een paar dagen later het aantal mannen ongeveer vijfduizend was. Dat kleine begin groeide heel snel, het groeit en het zal groeien. Het Evangelie heeft vandaag dezelfde macht en kracht als in de eeuwen van weleer. Verwacht altijd het onverwachte. Houd er rekening mee dat God grote dingen in reserve heeft. Hij heeft ginds een pijl geschoten, maar Zijn pijlkoker is nog vol. Hij is nog maar nauwelijks de strijd begonnen. De Heere der heirscharen heeft hier een slag uitgedeeld, en daar een slag, maar zie, Hij komt om met het zwaard van Zijn kracht iets groters ten uitvoer te brengen. O grote Vorst, rijd voorspoedig vanwege de waarheid, de zachtmoedigheid en de rechtvaardigheid, en Uw rechterhand zal U vreselijke dingen leren. Wij bidden U, kom haastig!

