

WIE OP HEM VERTROUWT VERDRINKT NIET



... wateren waar men door zwemmen moest... Ezechiël 47:5

De tekst spreekt over 'wateren waar men door zwemmen moest.' Zwemmen is een uitstekend beeld van het geloof. Bij het zwemmen is het nodig dat je op het water blijft drijven. Je bent in zoverre passief dat het water je omhoogdrukt. Als je wilt zwemmen, moet je je hoofd boven water houden. Men zegt dat het lichaam van nature omhooggestuwd wordt, en dat, als iemand heel stil in het water zou liggen, hij dan niet zou zinken. Als hij evenwel gaat trappelen en zich gaat inspannen, maakt hij zelf dat hij zinkt. Het is het eerste teken van geloof wanneer een mens leert op Christus te leunen, wanneer hij zichzelf geheel aan Hem overgeeft, ophoudt actief te zijn, en passief wordt. Hij komt tot Jezus — niet met goede werken, niet met pogingen en niet met verdiensten als aanbeveling, maar hij werpt zijn ziel op de eeuwige verdienste en het volbrachte werk van de grote Borg. Dat is het geloof in zijn passieve vorm, het is een 'drijvend' geloof. In de hemelse rivier moet je drijven, voordat je kunt zwemmen. Ik bid God dat Hij iedere zondaar zal leren op Jezus te rusten. Wilt u zichzelf redden? Echt? Mens, u zult verdrinken, u zult verdrinken! Net zo zeker als u leeft, zult u verdrinken. Wilt u het opgeven en u door Christus laten behouden? Wilt u geloven dat Hij u kan zalig maken? Val Hem in de armen. Dan zult u drijven. Een ziel die zichzelf aan Christus overgeeft en geheel en al op Hem vertrouwt, verdrinkt niet.

