

WIE IS CHRISTUS VOOR JOU?



Jezus draagt alle heerlijkheid die de pracht van de hemel Hem kan schenken, Die tienduizend maal tienduizend engelen kunnen bedienen. Je kunt je Zijn buitengewone grootheid niet voorstellen, maar er zal een verdere openbaring van Zijn grootheid zijn, wanneer Hij zal neerdalen uit de hemel in grote macht, met al de heilige engelen - "Dan zal Hij zitten op de troon van Zijn heerlijkheid." Oh, de pracht van die heerlijkheid! En dit is nog niet het einde, want de eeuwigheid zal Zijn lof verkondigen. "Uw troon, o God, is voor eeuwig en altijd!" Lezer, als je na dit leven vreugde wilt hebben in Christus' heerlijkheid, moet Hij nu al heerlijk zijn in jouw ogen. Is dat zo?

