

WEET WAT GOD GEDAAN HEEFT



En toen Hij de hand van de blinde genomen had... en nadat Hij in zijn ogen gespuwd en de handen op hem gelegd had, vroeg Hij hem of hij iets zag. En hij keek op en zei: Ik zie de mensen, want ik zie hen, als bomen, rondlopen. Daarna legde Hij de handen opnieuw op zijn ogen... en hij zag allen heel duidelijk.

(Markus 8:23—25) Lees verder Hebreeën 5:11—14.

Wees niet tevreden, lieve vrienden, als je verlost bent. Verlang er naar te weten hoe je verlost bent, waarom je verlost bent en op welke manier je verlost bent. Ik weet het, het is de rots waarop je staat, maar denk na over de vragen: hoe kwam je op die rots terecht, door wiens liefde kwam je daar en waarom had Hij jou lief? Ik zou willen, voor God, dat alle leden van de gemeente niet alleen in Christus zijn, maar Hem ook begrijpen, dat ze met de zekerheid van het begrip weten wat ze gekregen hebben. Onthoud dat er veel diepe verschillen zijn in de Schrift die je een wereld van problemen zouden besparen wanneer je ze kent en onthoudt. Probeer het verschil te begrijpen tussen de oude en nieuwe natuur. Verwacht nooit dat de oude natuur beter wordt en overloopt in de nieuwe natuur, dat zal nooit gebeuren. De oude natuur kan niets anders dan zondigen en de nieuwe natuur kan nooit zondigen. Dit zijn twee verschillende principes, verwar ze nooit met elkaar. Zie mensen niet voor bomen aan. Verwar heiligmaking en rechtvaardigmaking nooit met elkaar. Onthoud dit, op het moment dat je op Christus vertrouwt, ben je zo volkomen gerechtvaardigd als in de hemel, maar de heiligmaking gaat geleidelijk, dit wordt van dag tot dag doorgezet door de Heilige Geest. Maak onderscheid tussen de grote waarheid dat de hele verlossing aan God te danken is en de grote leugen dat de mensen niets te wijten valt als ze verloren gaan. Wees er zeker van dat God verlost maar geef Hem niet de schuld van de verdoemenis. Schaam je niet als ze je een Calvinist noemen maar haat het Antinomianisme met heel je hart. Maak aan de andere kant nooit de fout dat de mens zich uit eigen vrije wil tot God bekeerd,

ook al geloof je dat de mens zelf verantwoordelijk is. Er is een smalle lijn tussen deze dwalingen, bid om genade om het te zien.

Ter overdenking

We kunnen van gelovigen die nog maar net wedergeboren zijn niet verwachten dat ze deskundigen zijn in de leer, maar gelovigen die Jezus al langer volgen moeten beter weten (1 Korinthe 3:1-2; 13:11; 14:20; Efeze 4:14-15).

Preek nr. 701, 22 juli 1866

