

WAT WIJ ECHT GELOVEN



Wat ik u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg. Galaten 1:20

Nu zal ik je een ander verhaal vertellen over twee mannen die vrienden waren. Op een dag ontmoetten ze elkaar op straat. De ene was een christen, en de andere een atheïst. Weet je wat een atheïst is? Het is iemand die denkt dat God niet bestaat! God heeft de wereld waarin wij leven gemaakt, en Hij heeft ook ons gemaakt, maar een atheïst denkt dat er geen God is! Toen ze met elkaar spraken, zei de atheïst tegen de christen: "Waar ga je heen?" De christen antwoordde: "Naar de kerk van Spurgeon! Waar ga jij heen?" De atheïst zei: "Daar ga ik ook heen!" Dat was een verrassing voor de christen. Hij had niet verwacht dat zijn atheïstische vriend zou willen horen wat Spurgeon uit de Bijbel te zeggen had, dus zei hij: "U wilt toch niet zeggen dat u gelooft wat de heer Spurgeon zegt?" Het antwoord dat hij kreeg was heel bijzonder: "Nee, maar hij doet dat wel!" De atheïst realiseerde zich dat, hoewel hij niet geloofde wat er gepredikt werd, Spurgeon dat zelf wel deed. Hij kon zien dat het prediken van het Woord van God niet zomaar een baan voor hem was, of iets wat hij graag deed. Hij preekte uit de Bijbel omdat hij de Bijbel echt geloofde! Hij geloofde wat er stond, en vooral wat er gezegd werd over de weg naar verlossing. Sommige mensen lijken te denken dat de boodschap van het Evangelie over de vergeving van zonden en de belofte om naar de hemel te gaan alleen maar iets is om ons op te vrolijken en ons beter te laten voelen. Zij denken dat het niet per se waar is. Vandaag de dag zeggen sommige mensen zelfs dat, hoewel zij bewondering hebben voor wat de vier Evangelieën ons over Jezus vertellen, zij niet geloven dat veel van de dingen die over Hem geschreven staan ook werkelijk gebeurd zijn.

Zij geloven niet dat de Heere Jezus uit een maagd is geboren (dat Maria Zijn moeder was, maar Jozef niet Zijn vader, omdat Gods Heilige Geest betrokken was bij Zijn unieke geboorte). Of dat Jezus echt al de wonderen heeft gedaan die in de Evangeliën worden genoemd. Of dat Hij, toen Hij aan het kruis stierf, de straf op Zich heeft genomen voor de zonden van allen die op Hem zouden vertrouwen. Of dat Hij na Zijn dood op de derde dag is opgestaan.

Kun jij een paar wonderen noemen die Jezus heeft gedaan?

- Hij veranderde in
- Hij stilde een
- Hij wandelde op
- Hij gaf aan blinden
- Hij wekte zelfs de weer tot leven.

Dit zijn allemaal waarheden die christenen echt geloven. Wij zijn ervan overtuigd dat de Bijbel eerlijk en betrouwbaar is. We zeggen dat niet alleen, maar we geloven met heel ons hart dat het waar is! Wat de apostel Paulus schreef aan de christenen in Galatië geldt voor de hele Bijbel: *Wat ik u schrijf, zie, ik getuig voor God dat ik niet lieg.* Galaten 1:20

Vertaald uit: A Fly on The Nose and 51 other great stories.

