

VREEST NIET



... zeggende tot mij: Vrees niet. Openbaring 1:17

Toen volgde er een woord uit de mond van de Meester Zelf. Hij sprak en zei: 'Vrees niet.' Zijn stem die de zee deed bedaren, drijft ook al onze vrees uit. Het woord van God, zoals we het in dit boek vinden, is vol troost. De ware en werkelijke kracht van het woord ligt evenwel in Jezus, het woord. Als de waarheid zo over Zijn eigen lippen komt, is dat kracht. Het is volkomen waar wat de Meester heeft gezegd: 'De woorden die Ik tot u spreek, zijn geest en zijn leven.' Wat komen die woordjes met kracht op het verwarde hart van Johannes: 'Vrees niet.' O dat we door de Geest dezelfde stem mochten horen in het diepst van onze ziel! Ja, er zijn veel stemmen, en elk daarvan heeft zijn eigen invloed, maar de stem van Jezus heeft een hemel van zaligheid in elke klanknuance. Al zou Hij slechts zeggen: 'Vrees niet', zou het een wereld waard zijn als we zouden zien dat Hij Zijn mond voor ons opendeed. Maar, zegt u, kunnen we Jezus nog tot ons horen spreken? Jazeker, door Zijn Geest. Zijn Geest onderhoudt nog altijd de betrekking met het hart van de mens, en Hij kan het woord van de Schrift nog steeds toepassen op de ziel, totdat het niet meer de letter is, maar het levende en levendmakende woord van Christus wordt. O geplaagde gelovige, u die in de laagte bent door de heerlijkheid die u te zien hebt gekregen, wees er zeker van dat Jezus tot uw ziel zal komen en u zal aanraken, met u zal spreken, zodat u door Zijn Geest versterkt zult worden in de inwendige mens. Was Johannes niet als dood neergevallen — nooit zou hij de stem hebben gehoord en de aanraking door zijn Heere hebben gevoeld. Goed is de val die maakt dat we zó weer opstaan!

