

VREES NIET VOOR HUN AANGEZICHT; WANT IK BEN MET U



Vrees niet voor hun aangezicht; want Ik ben met u, om u te redden, spreekt de HEERE. Jer. 1:8

Wanneer angst ons overvalt en ons doet wankelen, zijn wij in gevaar om in zonde te vallen. Wij moeten bang zijn voor eigenwaan, maar evenzo voor lafheid. "Durf een Daniël te zijn". Onze grote Veldheer behoort te worden gediend door dappere soldaten. Welk een grond voor dapperheid hebben wij hier. God is met hen, die met Hem zijn. God zal nooit afwezig zijn, wanneer het uur van de worsteling komt. Bedreigt men u? Wie bent u, dat u bang zou zijn voor een mens, die zal sterven? Zult u uw betrekking kwijt raken? Uw God, die u dient, zal brood en water vinden voor Zijn dienaren. Kunt u Hem niet vertrouwen? Maakt men u belachelijk? Zal dit uw beenderen of uw hart breken? Verdraag het om Christus' wil, en verheug u er zelfs over. God is met de oprechten, de rechtvaardigen, de heiligen, om hen te redden, en Hij zal ook u redden. Herinner u, hoe Daniël uit de leeuwenkuil kwam en de drie heilige jongelingen uit de oven. Uw toestand is niet zo wanhopig als de hunne, maar als het zo was, zou de HEERE u erdoor helpen en u meer dan overwinnaar maken. Vrees om te vrezen. Wees bevreesd om bevreesd te zijn. Uw grootste vijand zit in uw eigen hart. Ga op uw knieën en roep om hulp, en sta dan op en zeg: "Ik wil vertrouwen en niet bevreesd zijn".

