

VREES NIET VAN AF TE TREKKEN NAAR EGYPTE



Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

"Voor Iedere Avond"

Vrees niet van af te trekken naar Egypte, want Ik zal u aldaar tot een groot volk zetten. Ik zal met u aftrekken naar Egypte, en Ik zal u doen wederoptrekken, mede optrekkende. Genesis 46:3,4

Jacob moet gehuiverd hebben bij de gedachte, het land, waar zijn vader gewoond had, te verlaten, en onder heidense vreemdelingen te gaan wonen. Het was een nieuw toneel, en zou er waarschijnlijk een van beproeving zijn; wie zal zich onder de hovelingen van een vreemd vorst zonder angst wagen? Toch was de weg hem duidelijk aangewezen, en daarom besloot hij te gaan. Dit is nog dikwijls de toestand der gelovigen, zij worden tot geheel nieuwe gevaren en verzoeken geroepen; laat hen bij zulke gelegenheden het voorbeeld van Jacob volgen, door God gebeden te offeren en zijn leiding te vragen; laat hen geen stap doen, voordat zij de Heere om zijn zegen hebben gevraagd; dan zullen zij Jacobs metgezel tot een Vriend en Helper hebben. Hoe zalig is het te weten, dat de Heere met ons is op al onze wegen, en zich verwaardigt ons in onze vernedering en ballingschap nabij te zijn. Zelfs aan de overzijde van de oceaan straalt de liefde van onze Vader, gelijk de zon in haar kracht. Wij kunnen niet aarzelen daarheen te gaan, waar Jehovah zijn tegenwoordigheid belooft; zelfs het dal van de schaduwen des doods wordt licht, door deze verzekering bestraald. Wanneer de gelovigen voortwandelen met vertrouwen op hun God, dan zal Jacobs belofte de hun zijn. Zij zullen opgericht worden, hetzij uit de moeiten des levens of uit de gevaren des doods. Jacobs zaad verliet Egypte ter bekwamer tijd, en zo zullen al de getrouwen

ongedeerd blijven door de beproevingen des levens en de vreeze des doods. Laat ons het vertrouwen van Jacob beoefenen. "Vrees niet", luidt het bevel van God en zijn goddelijke aanmoediging aan allen, die op zijn uitnodiging op onbekende wateren sloop gaan: de goddelijke nabijheid en bewaring verbieden elke ongelovige vrees. Zonder God moeten wij ons niet durven verplaatsen, maar als Hij ons beveelt te gaan, zou het gevaarlijk zijn te dralen. Lezer, ga voorwaarts en vrees niet.

