

VOOR WIE ZOU IK VREZEN?



Ik stel de HEERE gedurig voor mij; omdat Hij aan mijn rechterhand is, zal ik niet wankelen. Psalm 16:8

Dit is de juiste manier om te leven. Met God gedurig voor ons, zullen wij het edelst gezelschap hebben, het heiligst voorbeeld, de liefelijkste vertroosting, en de machtigste invloed. Dit moet een vastbesloten daad van de ziel zijn: „ik stel”, en die moet worden volgehouden als een vaste en uitgemaakte zaak. Altijd een oog te richten naar het oog van de HEERE, en een oor te hebben voor de stem van de HEERE dat is de juiste gesteldheid voor de godvrezende mens. Zijn God is dicht bij Hem: Hij geeft hem een ruim uitzicht tot aan de horizon, Hij leidt zijn levensweg, en Hij verschaft hem het onderwerp voor zijn overdenking. Wat een ijdelheden zouden wij vermijden, wat een zonden zouden wij overwinnen, wat een deugden zouden wij ten toon spreiden, wat een vreugden zouden wij ervaren, als wij inderdaad de HEERE gedurig voor ons stelden! Waarom niet? Dit is ook de juiste manier om veilig te zijn. Wanneer de HEERE altijd in onze gedachten is, gaan wij ons veilig en zeker voelen, omdat Hij zo nabij is. Hij is aan onze rechterhand om ons te leiden en te helpen; vandaar, dat wij niet wankelen door vrees, noch door geweld, noch door bedrog, noch door verraad. Wanneer God aan de rechterhand van iemand staat; dan is deze er zeker van, dat hij zal stand houden. Komt op dan, gij vijanden van de waarheid! Valt mij aan als een razende storm, zo gij wilt. God houdt mij staande. God blijft bij mij. Wie zal ik vrezen?

