

VOOR IEDERE MORGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Morgen | 5 oktober

Kracht krijgen van God

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Morgen”

Toen stond hij op, at en dronk, en liep door de kracht van dat voedsel veertig dagen en veertig nachten, tot aan de berg van God, de Horeb. 1 Koningen 19 vers 8

De kracht die wij uit genade van God krijgen, wordt ons gegeven om ons geschikt te maken voor onze taak. Wij krijgen deze kracht niet om haar te misbruiken of ons erop te beroemen. Toen de profeet Elia de koek op de kolen vond, en de fles met water bij zijn hoofdeinde zag staan, kreeg hij dit niet omdat hij een edelman was, voor wie men een uitgebreide maaltijd had klaargemaakt, zodat hij daarna eens makkelijk kon gaan liggen. Verre van dat, want hij ontving tegelijkertijd het bevel om door de kracht van het voedsel naar de berg Horeb te reizen, een reis die veertig dagen en nachten zou duren. Toen de Meester Zijn discipelen uitnodigde voor het middagmaal, zei Hij na afloop tegen Petrus: ‘Weid Mijn schapen’, en Hij voegde er nog aan toe: ‘Volg Mij!’ En dit geldt ook voor ons. Wij eten van het hemelse brood, om de opgedane krachten in de dienst van de Meester te gebruiken. Wij eten het Pascha met de staf in onze hand, zodat wij direct na het verzadigen van onze honger kunnen vertrekken. Sommige Christenen steunen op Christus, maar zij denken er niet zo vaak aan om voor Christus te leven. De aarde moet ons klaarmaken voor de hemel; en de hemel is de plaats waar de heiligen het meest feestvieren en tegelijk het meest werken. Zij zitten aan de tafel van de Heere en zij dienen Hem dag en nacht in Zijn tempel. Zij eten het hemelse brood en volbrengen hun

volmaakte dienst aan God. Gelovige, werk in de kracht die je iedere dag krijgt, voor Christus. Sommigen van ons moeten nog veel leren met betrekking tot het doel waarmee de Heere ons Zijn genade geeft. Wij mogen de kostbare zaadkorrels van de waarheid niet bewaren, zoals de Egyptische mummie zijn graankorrels jarenlang bewaarde, zonder ze de gelegenheid te geven om te ontkiemen. Wij moeten de zaadkorrels zaaien en natmaken. Waarom geeft de Heere regen aan de dorstige aarde? Is het niet met het doel om vruchten tevoorschijn te laten komen, die de mensen zouden kunnen gebruiken als hun voedsel? Zo voedt de Heere onze zielen, zodat wij Zijn Naam met nieuwe krachten kunnen verheerlijken.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

5 oktober

Selecteer Datum ▼

