

VOOR IEDERE MORGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Morgen | 6 mei

Dat wij in Hem blijven

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Morgen”

Dat wij in Hem blijven... 1 Johannes 4:13

Heb je een huis voor je ziel nodig? Wil je weten wat dit kost? Het kost minder dan de trotse menselijke natuur wil geven. Het is namelijk te krijgen zonder geld en zonder prijs. Maar jij wilt er een goed bedrag voor betalen. Je zou iets willen doen om Christus te ontvangen. Maar dan kun je dit huis niet in je bezit krijgen. Het is namelijk zonder geld te krijgen. Wil jij het huis van mijn Meester voor alle eeuwigheid huren, zonder er iets voor te betalen? De grondbelasting is het enige wat je schuldig bent. En deze belasting houdt in dat je Hem eeuwig lief hebt en dient. Wil je Jezus aannemen en in Hem blijven? Dan is het huis voorzien van alles wat je nodig hebt. Het is met schatten gevuld, meer dan je nodig hebt. Het is met schatten gevuld, meer dan je in je leven gebruiken kunt. In dit huis kun je intieme gemeenschap met Christus hebben. Je kunt er het feest van Zijn liefde vieren. Je vindt er goed voorziene tafels met heerlijk voedsel, waarop je eeuwig kunt leven. Als je moe bent, kun je er rust vinden bij Jezus, en uit Zijn ramen kun je ver zien, ja, je kunt er zelfs de hemel zien. Wil je dit huis bezitten? Als je nog geen woonplaats hebt, zul je misschien zeggen: ‘Ik zou dit wel willen, maar mag ik dit huis wel hebben?’ Ja! Hier heb je de sleutel – de sleutel is: ‘Kom tot Jezus!’ Misschien zeg je dan wel: ‘Maar ik ben te arm om in zo’n mooi huis te wonen.’ Dat maakt niet uit. In het huis vind je de kleren die je nodig hebt en daarmee mag je jezelf

kleden. Voel je jezelf schuldig en veroordeeld? Kom! Al is het huis misschien te goed voor jou, Christus zal jou binnenkort goed genoeg voor het huis maken! Hij zal jou wassen en reinigen, en je zult kunnen blijven zingen: 'Wij blijven in Hem!' Wat is de gelovige die deze woonplaats bezit, dubbel gelukkig! Geldt dit voor jou? Dan ben je enorm bevoorrecht, want je hebt een sterke woning, waar je eeuwig veilig bent. En in Hem blijvend, heb je niet alleen maar een volmaakt en veilig, maar ook een eeuwig huis. Wanneer deze wereld als een droom voorbijgegaan zal zijn, zal ons huis blijven staan; onvergankelijker dan marmer, duurzamer dan graniet, zelfstandig als God, want het is God Zelf – wij blijven in Hem!

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

6 mei

Selecteer Datum ▼

