

VOOR IEDERE MORGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Morgen | 28 april

Doch ik zal geduriglijk hopen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Morgen”

Doch ik zal geduriglijk hopen, en zal al Uw lof nog groter maken. Psalm 71:14

Maar ik zal voortdurend hopen en U nog meer loven. Niet dat ik het al verkregen heb of al volmaakt ben, maar ik jaag ernaar om het ook te grijpen. Daartoe ben ik ook door Christus Jezus gegrepen. — Laten wij daarom het eerste onderwijs met betrekking tot Christus laten rusten, en verdergaan met de volkomen kennis van die leer, zonder opnieuw het fundament te leggen van bekering van dode werken en van geloof in God. Het pad der rechtvaardigen is gelijk een schijnend licht, voortgaande en lichtende tot den vollen dag toe. Ik heb de HEERE lief, want Hij hoort mijn stem, mijn smeken. Want Hij geeft mij gehoor, daarom zal ik Hem al mijn dagen aanroepen. Ik zal de HEERE altijd loven, Zijn lof zal voortdurend in mijn mond zijn. De lofzang is in stilte tot U, o God, in Sion. Ze kenden geen moment van rust en zeiden dag en nacht: Heilig, heilig, heilig is de Heere God, de Almachtige, Die was, en Die is, en Die komt! Wie dank offert, zal Mij eren. Verblijd u altijd. Bid zonder ophouden. Dank God in alles. Want dit is de wil van God in Christus Jezus ten opzichte van u. Verblijd u altijd in de Heere; ik zeg het opnieuw: Verblijd u.

Steun Ons

© Het Spurgeon Archief

DELEN



« Vorige
Volgende »

28 april

Selecteer Datum ▼

