

VOOR IEDERE MORGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Morgen | 26 april

Doe dat tot Mijn gedachtenis

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Morgen”

Doe dat tot Mijn gedachtenis. 1 Korinthe 11 vers 24

Volgens deze tekst kunnen dus zelfs christenen Christus vergeten. Deze vermaning zou niet nodig geweest zijn als er niet de angst bestond, dat ons geheugen ontrouw zou zijn. Dit is geen ondenkbare angst. Onze ervaring heeft bevestigd dat het niet alleen een mogelijk is om Christus te vergeten, maar dat het helaas ook vaak een feit is. Het lijkt bijna onmogelijk dat zij die verlost worden door het bloed van het geslachte Lam, deze vriendelijke Heiland zouden vergeten, terwijl Hij hen met een eeuwige liefde liefheeft. Misschien schrikt je oor terug voor deze waarheid. Maar ons oog ziet dit vaak gebeuren en daarom kunnen we deze waarheid niet ontkennen. Het is een misdaad om Hem te vergeten, Die ons nooit vergat. Hem te vergeten, Die Zijn bloed voor onze zonden vergoot. Hem te vergeten, Die ons liefhad tot in de dood. Kan dat mogelijk zijn? Ja! En het is niet alleen mogelijk, maar ons geweten vertelt ons dat het ook vaak voorkomt. Het is een vaak voorkomende fout van ieder van ons om Hem als een reiziger te behandelen die maar één nachtje bij ons doorbrengt. De Heere Jezus zou de blijvende bewoner van ons geheugen moeten zijn. Toch is Hij er alleen maar bezoeker. We zouden verwachten dat ons geheugen naast het kruis zou verblijven, omdat vergeetachtigheid daar onbekend is. Maar toch wordt het kruis ontheiligd door de voeten van onze gedachteloosheid. Vertelt jouw geweten je niet dat dit de waarheid is? Betrap jij

jezelf er niet vaak op dat je de Heere Jezus vergeet? Soms wordt je hart door een mens ingenomen, en vergeet je Hem, Die recht heeft op al jouw liefde. Soms ga je helemaal op in je aardse bezigheden, terwijl je jouw oog onophoudelijk op het kruis zou moeten richten. Het zijn de onrust van de wereld en de aantrekkingskracht van de aardse dingen, die onze ziel van Christus verwijderen. Terwijl ons geheugen het giftige onkruid bewaart, laat zij de Roos van Saron verwelken. Laten we een hemelse vergeet-mij-niet voor Jezus, onze Liefste, op onze harten binden; en wat wij ons laten ontgaan, laten we Hem vasthouden!

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

26 april

Selecteer Datum ▼

