

VOOR IEDERE MORGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Morgen | 27 december

Biezen

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Morgen”

Groeien biezen waar geen moeras is? Job 8:11

Biezen zijn sponsachtig en hol; daarom lijkt een huichelaar op deze biezen. Zij zijn van binnen hol, en niet standvastig. Zo is het ook met huichelaars. Zij waaien met elke wind mee en luisteren naar elke invloed. Vanwege deze eigenschap breken biezen tijdens een storm niet. Huichelaars ervaren geen moeite tijdens vervolging. Ik zou niet graag een bedrieger zijn, of bedrogen worden.

Misschien kan de tekst van vandaag mij helpen om mijzelf te onderzoeken. Ben ik misschien een huichelaar? Biezen leven van nature in het water. Zij hebben hun bestaan te danken aan het moeras en het vocht waarin zij wortelen. Als het slijk opdroogt, drogen de biezen ook op. Hun leven is afhankelijk van de omstandigheden. Als er een overvloed van water is, bloeien de biezen, maar als er een periode van droogte aanbreekt, verschrompelen zij meteen. Vraag jezelf eens af of dit bij jou ook zo is. Dien je God alleen als je in goed gezelschap bent, waar gelovig zijn gewaardeerd wordt? Heb je de Heere alleen lief als je aardse zegeningen van Hem ontvangt? Als dit zo is, dan ben je een verachtelijke huichelaar. Je zult als de biezen vergaan op het moment waarop de dood alles waar je van geniet, weg zal nemen. Of kun je oprecht getuigen van je oprechtheid, waaraan je vastgehouden hebt? Ben je ook trouw geweest aan God op de momenten waarop je weinig vreugde beleefde? Hield je vast aan Hem in een omgeving die je meer van God aftrok dan je behulpzaam was in het

dienen van Hem? Als dit zo was, mag je de hoop voeden dat er echte Godsvrucht in je woont. Biezen groeien niet op plaatsen waar geen moeras is, maar de planten die door de rechterhand van de Heere zijn geplant, bloeien zelfs in jaren van droogte. Godvrezende mensen groeien vaak het best als hun uiterlijke omstandigheden slecht zijn. Als je Christus volgt omwille van je portemonnee ben je een Judas. Als je Hem volgt om te genieten van de broden en de vissen ben je een kind van de boze. Maar als je Hem volgt uit liefde voor Hem Zelf, ben je een geliefd kind van God. 'Heere, laat mij mijn leven in U vinden, en niet in het moeras van de gunst of het genot van de wereld.'

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »
27 december

Selecteer Datum ▼

