

VOOR IEDERE MORGEN

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Morgen | 6 april

Buiten de legerplaats

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Morgen”

Laten wij dan naar Hem uitgaan buiten de legerplaats en Zijn smaad dragen. Hebrëeën 13 vers 13

Jezus ging de stad uit om buiten de poort te lijden. Een Christen verlaat de legerplaats van de zonde en van de godsdienst van de wereld ook. De reden hiervoor is niet dat hij apart wil zijn, maar hij doet dit omdat Jezus het deed, en een discipel hoort zijn meester te volgen. Christus was niet van de wereld; Zijn leven en getuigenis waren een voortdurend protest tegen de gelijkvormigheid aan de wereld. Nooit was er zo'n overweldigende liefde tot de mensen als we in Hem vinden; maar toch was Hij afgescheiden van de zondaren. Zo moet het volk van de Heere ook tot Hem uitgaan. Zij moeten hun plaats buiten de legerplaats innemen om op die manier te getuigen voor de waarheid. Zij moeten er op voorbereid zijn om het rechte en smalle pad te bewandelen. Zij moeten dappere, onwankelbare leeuwenharten hebben. Jezus wil dat Zijn broeders en zusters buiten de legerplaats zijn omdat Hij hen heilig wil maken. Als je aan de wereld gelijkvormig bent, kun je niet opgroeien in de genade. Het leven van afzondering moge dan vaak een pad van verdriet zijn, het is wel de Koninklijke weg van de behoudenis. En hoewel het leven buiten de legerplaats je vaak pijn zal doen, toch is het een gelukkig leven. Niemand bezit een blijdschap die groter is dan de blijdschap van een soldaat van Jezus. Hij openbaart Zichzelf zo vol genade en geeft zulke heerlijke vertroosting dat de strijder meer vrede ondervindt in zijn strijd, dan anderen ervaren terwijl zij rust hebben. De weg

van de heiligheid is de weg van de gemeenschap. Door deze weg te bewandelen, hopen wij de kroon te winnen. Als wij door Gods genade in staat gesteld worden om Christus getrouw te volgen, buiten de legerplaats, zullen wij de kroon van de heerlijkheid ontvangen. En deze beloning zal alles goed maken. Het kleine poosje dat wij geroepen zijn om te getuigen, zal niets schijnen, als wij voor eeuwig met de Heere zullen zijn.

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

6 april

Selecteer Datum ▼

