

VOOR IEDERE DAG

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Dag | 13 juni

Het leven, de begrafenis en het grafchrift van de goddeloze

Alzo heb ik ook gezien de goddelozen, die begraven waren en degenen die kwamen en uit de plaats van de heiligen gingen, die werden vergeten in de stad waarin zij recht gedaan hadden. Dit is ook ijdelheid.

Prediker 8:10 Verder lezen: Lukas 16:19-23

Ga naar Bunhill Fields en sta bij het gedenkteken van John Bunyan en je zult zeggen: 'Daar ligt het hoofd dat het brein bevatte dat de wonderbaarlijke droom van de Pelgrimsreis heeft uitgedacht, de tocht vanaf de stad Verderf naar de hemel. Daar ligt de vinger die de wonderbaarlijke regels schreef die het verhaal schilderden van hem die uiteindelijk In het land Beulah aankwam, die door de stroom waadde en de goddelijke stad binnenging. En daar zijn de oogleden waarover hij eens zei: 'Al zit ik gevangen totdat het mos op mijn oogleden groeit, toch zal ik nooit beloven om niet meer te preken.' Daar is dat moedige oog dat de rechter doordringend aankeek toen hij zei: 'Als u me vandaag uit de gevangenis laat, zal ik met Gods hulp morgen weer preken.' En daar ligt die liefhebbende hand die ooit bereid was gemeenschap te oefenen met allen die de Heere Jezus Christus liefhadden. Ik houd van de hand die het boek schreef: 'De waterdoop geen belemmering voor het onderhouden van christelijke gemeenschap'. Alleen vanwege dat boek al houd ik van hem, en al had hij niets anders geschreven dan dat, zou ik toch zeggen: 'John Bunyan, u moet voor eeuwig in ere gehouden worden.' Daar ligt de voet die hem Snow Hill op droeg om vrede te stichten tussen een vader en zijn zoon, op die koude dag die hem zijn leven kostte. Hij ruste in vrede! Wacht, John Bunyan, totdat uw Meester Zijn engel stuurt om op de bazuin te blazen. Me dunkt, als de aartsengel erop blaast, zal hij zeker aan u denken en dat zal een deel van zijn vreugde vormen. De oprechte

John Bunyan, de grootste van alle Engelsen, zal bij het blazen van die grote bazuin uit zijn graf opstaan. Dat kunt u zo van de goddelozen niet zeggen.

Ter overdenking

In de hemel zijn de verlostten nog steeds bekend bij hun naam – Abraham, Lazarus. In de hel zijn de verlorenen op z'n best genomen alleen bekend door een omschrijving, zoals bijvoorbeeld 'de rijke man'. Zie ook de tegenstelling in Spreuken 10:7. Zijn de namen en de graven van de vijanden van John Bunyan zelfs op aarde nog bekend?

Preek nr. 200

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

13 juni

Selecteer Datum ▼

