

# VOOR IEDERE DAG

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Dag | 20 juni

## De uitstorting van de Heilige Geest

*Als Petrus nog deze woorden sprak, viel de Heilige Geest op allen die het Woord hoorden. Handelingen*

10:44

Verder lezen: Micha 3:5-8

Willen er zielen gered worden, dan is het noodzakelijk dat de prediker zelf onder de invloed van de Geest staat. Ik heb voortdurend gebeden dat ik door de Geest geleid zou worden, zelfs bij de kleinste en minst belangrijke onderdelen van de dienst. Je kunt namelijk nooit weten of de zaligheid van een ziel kan afhangen van het lezen van een lofzang of van de keuze van een hoofdstuk. Twee personen zijn lid geworden van onze kerk en beleden dat ze bekeerd waren eenvoudig doordat ik het lied 'Jezus, Minnaar van mijn ziel' voorlas. Zij herinnerden zich niets anders in het lied, maar deze woorden maakten zo'n diepe indruk op hen dat ze het niet konden laten om ze nog dagen later te herhalen en toen rees de gedachte: 'Houd ik van Jezus?' En ze overwogen wat een vreemde ondankbaarheid het was dat Hij de Minnaar van hun ziel was en dat zij Hem toch niet lief zouden hebben. Nu geloof ik dat de Heilige Geest mij ertoe leidde om dat lied voor te lezen. Veel personen zijn bekeerd door sommige opvallende uitspraken van de prediker. Maar waarom deed hij die uitspraak? Eenvoudig omdat hij daar door de Heilige Geest toe werd geleid. Wees er zeker van, geliefden, dat als een deel van de preek aan je hart gezegend is, de predikant dit uitsprak omdat Zijn meester hem dit had opgedragen. Ik zou vandaag een preek kunnen uitspreken die ik op vrijdag heb gehouden en die toen nuttig was, terwijl er nu geen enkel nut uit voort zou komen, omdat het misschien niet de preek is die de Heilige Geest vandaag gehouden wilde zien worden. Maar als ik bij

het kiezen van het onderwerp met een oprecht hart Gods leiding heb gezocht en als Hij bij de prediking van het Woord op me blijft, dan ben ik er zeker van dat deze bij je onmiddellijke behoeften zal aansluiten. De Heilige Geest moet op jullie predikers rusten.

### **Ter overdenking**

Wie vervuld is met de Geest (Ef. 5:18) is vervuld met het Woord van Christus (Col. 3:16). Het kenmerk van vervulling met de Geest is het spreken van het Woord van God (Luk. 1:41, 42 en 67; Hand. 2:4,4:8 en 31; 7:55 en 56; 13:9 en 10). Bid je hierom voor je predikant? En voor jezelf?

Preek nr. 201

### **Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

20 juni

Selecteer Datum ▼

