

VOOR IEDERE DAG

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Dag | 11 juni

De hemelse wedloop

Loop alzo, dat u die mag verkrijgen. 1 Korinthe 9:24 Verder lezen Hebreeën 11:39-12:2

Als ijverige hardlopers over het veld rennen in een poging de prijs te winnen, dan staat het hele veld vol met massa's mensen die enthousiast toekijken. Ongetwijfeld zorgen de aanmoedigingen en de duizenden ogen die hen bekijken ervoor dat de renners iedere spier spannen en vurig verdergaan. Zo was het ook bij de spelen waarnaar de apostel verwijst. Daar zaten de mensen op verhoogde tribunes, terwijl de hardlopers voor hen renden. Ze riepen hen toe, en de vrienden van de hardlopers spoorden hen aan om voorwaarts te gaan. Steeds klonk er een vriendelijke stem die hun vroeg om door te gaan. Welnu, christelijke broeders, hoeveel getuigen zijn er die op je neerzien! Op je neer – zeg ik dat? Ja, want zo is het. Vanaf de hemelse vestingwerken kijken de engelen op jou neer en zij schijnen je vandaag met hun melodieuze, zilveren stem toe te roepen: 'Je zult oogsten als je de moed niet verliest. Je zult beloond worden als je standvastig blijft in het werk en geloof van Christus.' En ook de heiligen zien op je neer: Abraham, Izak en Jakob. Martelaren en belijders en je eigen vrome familieleden die in de hemel opgenomen zijn, kijken op je neer. En als ik het zo mag zeggen: ik denk soms dat je het handgeklap zou kunnen horen als je een verzoeking hebt doorstaan en de vijand hebt overwonnen. Je zou hun spanning kunnen zien als je in de loopbaan vertraagt en je zou hun vriendelijke, berispende woorden kunnen horen als zij je vragen om de lendenen van je verstand te omgorden en iedere last af te leggen en steeds voorwaarts te gaan; om nooit stil te staan om op adem te komen, om nooit voor een ogenblik van rust te vertragen, totdat jij de hemelse bloemhoven hebt bereikt, waar je voor altijd mag uitrusten.

Ter overdenking

Vind je dat Spurgeons woorden, uitgesproken terwijl er een bekende paardenrace gaande was, getuigen van te veel verbeeldingskracht? De Bijbel staat vol met lessen van geloofshelden, die na al die eeuwen nog steeds tot ons spreken (Heb. 11:4). Zij getuigen ons vanuit hun eigen ervaring: 'Het is haalbaar. Door Gods genade liepen wij de wedloop, en door Gods genade kunt u dit ook' (2 Tim. 4:7).

Preek nr. 198

Steun Ons

DELEN



« Vorige
Volgende »

11 juni

Selecteer Datum ▼

