

VOOR IEDERE DAG

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Dag | 25 december

Vrolijk Kerstfeest!

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Please [login](#) to access.

En Maria zei: Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker.

(Lukas 1:46–47) Lees verder Mattheüs 2:1–12.

Wanneer we onze familie en vrienden ontmoeten, laat het dan ons gebed zijn dat onze gemeenschap niet alleen gezellig is maar ook nuttig. Dat we niet alleen de tijd verdrijven en een aangename tijd hebben maar dat we een dagreis dichterbij de hemel komen en een grotere geschiktheid verwerven voor onze eeuwige rust. Let op de heilige vreugde van Maria zodat je die kunt navolgen. Dit is de tijd waarin alle mensen verwachten dat we vreugdevol zijn. We wensen elkaar een “Vrolijk Kerstfeest.” Sommige Christenen die een beetje stug zijn houden niet van het woord “vrolijk.” Het is een goed en fatsoenlijk oud woord met in zich de vreugde van de kindertijd en de opgewektheid van de volwassenheid. Het haalt de oude Kerstliederen voor de geest, het luiden van de klokken rond middernacht, de hulst en het brandende hout in de kachel. In deze tijd wordt er van ons verwacht dat we gelukkig zijn en het is het verlangen van mijn hart dat jullie, die geloven, “vrolijk” zullen zijn in de beste en hoogste zin van het woord. Het hart van Maria was vrolijk in haar, maar dit is het kenmerk van haar vreugde, het was een heilige vrolijkheid, elke druppel was heilige opgewektheid. Het was niet de vrolijkheid die de wereldlingen vandaag en morgen genieten,

maar zo'n vrolijkheid die de engelen hebben rond de troon waar ze zingen, “Eer zij aan God in de hoogste hemelen,” terwijl wij zingen, “en vrede op aarde, in mensen een welbehagen.” Zulke vrolijke harten hebben een onophoudelijk feestmaal. Ik wil dat jullie, bruiloftskinderen, die hoge en heilige gelukzaligheid van Maria bezitten, vandaag, morgen en alle dagen van je leven. Dat je niet alleen haar woorden zult lezen, maar ze mag gebruiken voor jezelf en haar betekenis altijd mag ervaren. “Mijn ziel maakt de Heere groot, en mijn geest verheugt zich in God, mijn Zaligmaker.”

Ter overdenking

De redenen waarom de ziel van Maria de Heere groot maakte waren, Gods macht en majesteit (Lukas 1:49), Gods genade (Lukas 1:50), Gods herinnering (Lukas 1:54–55). Zulke heilige opgewektheid is goed voor de ziel (2 Kronieken 7:10; Spreuken 15:13,15; 17:22; Jacobus 5:13) en zorgt voor een echt “Vrolijk Kerstfeest”

Steun Ons

DELEN

f

X



« Vorige
Volgende »
25 december

Selecteer Datum ▼

