

# VOOR IEDERE DAG

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Dag | 2 mei

## Het grote Communicatiemiddel

*Er is geen scheidsrechter tussen ons, die zijn hand op ons beiden kan leggen. (Job 9:33)*

Lees verder 1 Timotheüs 2:1-6.

De afgelopen tijd hebben we nagedacht over de kabel die gelegd wordt in de Atlantische Oceaan. Het is een hele interessante poging om twee werelden samen te voegen. Die kabel moest naar de bodem van de zee worden gezonken in de hoop om zo de twee werelden met elkaar te verbinden. Dat is helaas weer niet gelukt. Maar er is een oneindig veel groter wonder gebeurt. Christus Jezus zonk in de diepte van de menselijke ellende tot al Gods golven en over Hem heengegaan waren. Zo werd Hij het grote Communicatiemiddel tussen God en arme zondaren. Zondaar, er is niets misgegaan toen die gezegende kabel naar de bodem zonk. Hij zonk diep en het ene uiteinde was veilig vastgebonden, verzonken in de diepte van onze zonde en ellende. En aan de andere kant kwam die gezegende kabel weer omhoog, regelrecht naar de eeuwige troon. Daar wordt die kabel stevig vastgebonden door God zelf. Je kunt vandaag van dat communicatiemiddel gebruik maken, het is makkelijk te gebruiken en je zult snel begrijpen hoe het werkt. Het zal werken door een traan en een zucht. Zeg, "God, ik ben een zondaar, wees mij genadig." En aan de andere kant van de kabel zal er een licht knippen. Het zal God al bereiken voordat je het uitgesproken hebt. Het is sneller dan de snelste aardse verbindingen en er zal veel sneller antwoord komen dan je hebt durven dromen. Want het is beloofd, "Het zal geschieden dat voordat zij roepen, Ík zal antwoorden, terwijl zij nog spreken, Ík zal horen" (Jesaja 65:24). Ken je zo'n communicatiemiddel onder de mensen? Het bestaat echt tussen zondaren en God, want Christus heeft een weg geopend uit de diepte van de

zonde naar de hoogten van Zijn heerlijkheid.

### **Ter overdenking**

In tegenstelling tot de kabel op de bodem van de Atlantische Oceaan moest de weg tussen God en de mensen maar één keer gelegd worden (Romeinen 6:10; Hebreëen 7:25,27; 9:12,26,28; 10:10; 1 Petrus 3:18). Die weg is goed want iedereen die daarover tot God gaat komt bij Hem. Die weg hoeft nooit gerepareerd te worden.

Preek 661, 2 mei

### **Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

**2 mei**

Selecteer Datum ▼

