

VOOR IEDERE DAG

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Dag | 7 mei

Vrede thuis en voorspoed overal

Die uw landpalen in vrede stelt; Hij verzadigt u met het vette van de tarwe. Hij zendt Zijn bevel op aarde; Zijn woord loopt zeer snel, Psalm 147:14 en 15 Verder lezen 1 Thessalonicenzen 1

Veronderstel eens dat de preekstoelen in ons land een onzeker geluid geven. Als gevolg daarvan begint Gods volk de bijeenkomsten te verzuimen. Geen menigten verzamelen zich om het Woord te horen, plaatsen beginnen leeg te raken, gebedsdiensten worden steeds minder bezocht. De verrichtingen van de christelijke kerk mogen dan wel doorgaan, maar ze zijn slechts een kwestie van routine; er zit geen leven, geen hart in. U merkt dat ik iets veronderstel, iets waarvan ik vurig hoop dat we het nooit zullen meemaken. De dingen worden slechter en slechter. De leerstellingen van het evangelie worden genegeerd en zijn onbekend. Zij die de Heere vrezen spreken niet meer met elkaar. Nog een klein poosje wordt er geld binnengehaald voor het genootschap, en de buitenlandse zending wordt ondersteund. Kunt u zich het volgende verslag niet voorstellen: 'We hebben dit jaar geen bekeerlingen gehad. Ons inkomen is gelijk gebleven, maar desondanks voelen onze broeders dat ze onder de meest ongunstige omstandigheden werken. In feite willen sommigen van hen naar huis terugkeren en het werk verlaten.' Eén jaar verder, en de zendingsgeest in de kerken is verkild en de fondsen lopen terug. Nog een paar jaar, en het wordt onder ons een discussiepunt of zending absoluut noodzakelijk is of niet. Uiteindelijk komen we bij het stadium dat sommige theologen al bereikt hebben en beginnen we ons af te vragen of Mohammed en Confucius niet evengoed een openbaring van God gehad hebben als Jezus Christus. En dan beginnen we te zeggen: 'Is het sowieso wel nodig het evangelie in het buitenland te verspreiden? We hebben het geloof erin

verloren, we zien dat het thuis niets doet. Zullen we dan naar de overkant van de zee sturen wat hier op de markt niet te verkopen valt en dat als een geneesmiddel voor de dochters van Tyrus en Sidon verspreiden wat de dochters van Jeruzalem niet genezen heeft?’

Ter overdenking

Een gezonde kerk is het licht van de wereld. Een ongezonde kerk zal voor de wereld even weinig van nut zijn als de zeven gemeenten uit Openbaring vandaag de dag (Mat. 5:13-16).

Preek nr. 314

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

7 mei

Selecteer Datum ▼

