

# VOOR IEDERE DAG

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Dag | 2 januari

## De goede weg

*En de HEERE zal u voortdurend leiden, Hij zal uw ziel in dorre streken verzadigen, uw beenderen kracht geven; u zult zijn als een bevroede tuin, als een bron waarvan het water nooit ontbreekt. (Jesaja 58:11) Lees verder Handelingen 16:6–15.*

Jehovah zal je voortdurend leiden. Let op het woord “zal” – “De HEERE zal u voortdurend leiden.” Hoe zeker is het dan! Hoe zeker is het dat God ons niet zal verlaten! Zijn kostbare “zullen” zijn beter dan de eden van mensen. “Ik zal u beslist niet loslaten en Ik zal u beslist niet verlaten” (Hebreeën 13:5). Let nu op het woord “voortdurend.” We worden niet soms geleidt, maar we hebben een eeuwige begeleider. We moeten niet af en toe aan ons eigen inzicht overgelaten worden en daardoor afdwalen, maar we moeten voortdurend luisteren naar de leidende stem van de Grote Herder. En als we Hem op de hiel volgen, zullen we niet afdwalen, maar over de juiste weg naar een stad gebracht worden waar we zullen wonen. Je bent misschien wel eens in een doolhof geweest, dan weet je hoe moeilijk het is om de weg naar het centrum te vinden. Maar soms zit er iemand hoog boven het doolhof die het hele doolhof voor hem ziet als een kaart en hij roept naar je om links of rechts te gaan. Als je zijn aanwijzingen volgt zul je snel de weg vinden. Zo is ook het doolhof van het leven alleen een doolhof voor ons. God overziet alles. Hij heerst over alles. Hij kijkt naar dit doolhof zoals mensen op een kaart kijken. En als wij maar naar Hem kijken, als onze gemeenschap maar voortdurend vastgehouden wordt, zullen we nooit dwalen. Dal zullen we snel het doel van onze hoop bereiken door het volgen van Zijn stem!

**Ter overdenking**

© Het Spurgeon Archief

Zoals in veel doolhoven, komen we het Christelijke leven binnen door één deur, de Heere Jezus Christus (Johannes 10:9) op weg naar één doel, de hemel. Maar we zullen verkeerde doodlopende wegen volgen als we onze Gids niet gehoorzamen. Dan moeten we omkeren, de verkeerde weg verlaten en God zoeken voor de goede weg, dat is bekering. Soms weten we niet welke weg we moeten nemen of komen we steeds weer op dezelfde plaats terug en komen blijkbaar nergens. We moeten in geloof blijven wandelen, altijd naar God opzien om leiding. Hij geeft bekering (2 Timotheüs 2:25) en geloof (Efeze 2:8) aan het begin en steeds weer in het Christelijke leven.

Preek 736, onbekende datum

## **Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

**2 januari**

Selecteer Datum ▼

