

VOOR IEDERE DAG

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Dag | 26 maart

Het kostbare bloed van Christus

Het kostbaar bloed van Christus. (1 Petrus 1:19). Lees verder Handelingen 8:25–40.

Twee soldaten stonden op wacht in de citadel van Gibraltar. Een van hen had vrede gekregen door het kostbare bloed van Christus, de ander was in grote geestelijke nood. In die rots waren lange gangen en deze gangen konden er voor zorgen dat geluiden ver gedragen werden. De soldaat in grote geestelijke nood kon wel op zijn borst slaan van verdriet. Hij voelde dat Hij in opstand gekomen was tegen God en hij wist niet hoe hij met God verzoend moest worden. Plotseling klonk er uit de hemel een mysterieuze stem, “*Het kostbare bloed van Jezus.*” Op dat moment zag hij het, dat kon hem met God verzoenen en hij verheugde zich met een onuitsprekelijke vreugde en vol glorie. Kwamen deze woorden direct van God? Nee. Ze kwamen wel van de Heilige Geest als we de gevolgen zien. Maar wie had die woorden dan gesproken? Merkwaardig genoeg stond de andere soldaat aan de andere kant van de gang op stil om te mediteren toen er een officier langs kwam. Het was natuurlijk zijn plicht om het wachtwoord van die nacht te geven. En met een soldaat-achtige vlugheid gaf hij het wachtwoord. Het was niet het goede wachtwoord. Hij was zo opgenomen in zijn meditatie dat hij tegen de officier zei, “*Het kostbare bloed van Jezus.*” Hij corrigeerde zichzelf op dat moment maar hij had het al gezegd, het werd de lange gang al door gedragen en het had het oor bereikt waarvoor het bedoeld was. De man vond er vrede door en hij vreesde de Heere zijn hele leven. Hij werd het middel tot de voltooiing van een van onze meest uitstekende vertalingen van Gods Woord in Hindi. Wie zal het zeggen, beste vrienden, hoeveel vrede je mag geven door alleen het verhaal van onze Verlosser te vertellen.

Ter overdenking

Het machtige verlossende werk van God ligt alleen verborgen in de eenvoudige boodschap van de gekruisigde Christus (Romeinen 1:16; 1 Korinthe 1:17-18,23-24). Wat een heerlijke boodschap!

Preek 621, 26 maart 1865

Steun Ons

DELEN



[« Vorige](#)

Volgende »

26 maart

Selecteer Datum ▼

