

VOOR IEDERE DAG

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Dag | 28 februari

Waar we vruchten vinden

Door Mij is bij u vrucht te vinden. (Hosea 14:8) Lees verder Johannes 15:1–8.

Als ik zonder God vruchten zou dragen, zou ik ze verafschuwen omdat het vruchten van trots zouden zijn. Het zouden vruchten zijn van een arrogante houding, onafhankelijk van de Schepper. Nee, ik hoop dat de Heere ons verlost van elk geloof, elke hoop en elke liefde die niet voortkomen uit Hem! Ik hoop dat geen van onze eigengemaakte genaden ons omringen. Ik hoop dat we niets anders hebben dan dat wat in de hemel gesmeed is en daarom van zuiver metaal is. Ik hoop dat we geen genade hebben, geen gebed bidden, niets doen en God niet dienen zonder dat we afhankelijk zijn van Zijn kracht en Zijn Geest ontvangen. Elke ervaring die er voor zorgt dat we iets buitenom God denken te kunnen ontvangen, is een misleidende ervaring. Maar als er voor gezorgd is dat je alles in Hem gaat vinden, geliefden, dan is dat een teken dat je een kind van God bent. Vorm een geest van diepe nederigheid voor de Allerhoogste. Probeer je eigen nietigheid beter te leren kennen en probeer de almacht van de eeuwige God meer aan te wijzen. Ik probeer twee boeken te lezen, maar ik ben nog niet eens op de tweede bladzijde. Het eerste boek is het boek van mijn eigen onwetendheid, leegheid en nietigheid, wat een groot boek is dat! Het zal ons hele leven kosten om dat te lezen en ik vraag me af of Metusalem de laatste bladzijde gelezen heeft. Er is een ander boek wat ik moet lezen, anders zal dat eerste boek me gek maken. Het is het boek van Gods algenoegzaamheid. Ik ben nog niet verder gekomen dan het eerste woord op de eerste bladzijde. Maar ik zal deze twee boeken mijn hele leven samen lezen. Dit is de literatuur van de hemel, de wijsheid die van boven komt. Over minder dan niets kan ik opscheppen en toch kan ik alles door

Christus die mij kracht geeft (Filippenzen 4:13). Ik heb niets en toch bezit ik alles (2 Korinthe 6:10).

Ter overdenking

Schijnbare vruchten die we onafhankelijk van God in onze eigen kracht voortbrengen, zijn niets minder dan een luchtspiegeling, ze zullen verdwijnen wanneer ze op de Laatste Dag onderzocht worden (1 Korinthe 3:12–15). Vruchten die voortkomen uit Christus en de erkenning dat Hij ze in ons heeft voortgebracht, zullen blijven in overvloed tot verheerlijking van God (Johannes 15:5,8,16). Jozef was de bron van zijn vruchten niet vergeten (Genesis 41:52).

Preek 557, 28 februari 1864

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »
28 februari

Selecteer Datum ▼

