

VOOR IEDERE DAG

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Dag | 7 april

Volmaakte zuivering

Ik zal hun bloed zuiveren, dat Ik niet gezuiverd had. (Joel 3:21, EV) Lees verder 1 Korinthe 15:51–58.

Als het ons beloofd is dat onze oude natuur weggedaan zal worden en we gezuiverd worden, waarom strijden we dan tegen verderf? Omdat we zullen overwinnen. Niets laat een mens vechten dan de hoop op overwinning. Als arme soldaten voelen dat het geen zin heeft, zijn ze blij dat ze de trompet horen om terug te trekken. Maar als ze overtuigd zijn van de overwinning, dan trekken ze hun zwaarden, haasten ze zich in de strijd en worden ze niet moe van het vechten. Zelfs nu, vandaag, grijpt mijn ziel naar haar zwaard. Zonde, dood en hel, ik daag jullie uit want zo zeker als ik het zwaard draag, zo zeker zal ik de palmtakken dragen. Zo zeker als deze pijniging die tot de dood leidt, zo zeker zal ik de kroon dragen. Worstel met jezelf, streef er dagelijks naar om verlangens onder controle te krijgen. De overwinning is zeker. Laat geen ontmoediging je verzwakken. “Wees sterk in de Heere en in de sterkte van Zijn macht” (Efeze 6:10, EV). Hij is in staat om je de overwinning te geven door Jezus Christus, je Heere. En dan? Bid dan, vandaag, vuriger dan ooit tegen je verdorvenheden. Je hebt een belofte gekregen waar je op moet pleiten. Neem die belofte en maak hem zout met je tranen. Leg hem op het altaar, houd de hoornen van het altaar vast en zeg, “Grote God, ik zal niet opstaan, ik zal U niet laten gaan totdat ik door goddelijke verzekering weet dat U deze belofte voor mij zult vervullen.” Worstel zo dagelijks met verleidingen, met een glimlach op je gezicht, zonder rimpels in je voorhoofd. Iemand met zo’n rijke belofte is niet verdrietig. Wees blij. “De vreugde van de HEERE, dat is uw kracht”(Nehemia 8:10). Uiteindelijk zul je de overwinning behalen. Zondaar, degene die deze tekst geloofd mag hem voor zichzelf opeisen. Geloof en deze

tekst is zowel van jou als van mij

Ter overdenking

Als jonge man wist David dat de strijd van de Heere was (1 Samuel 17:47). Als oude man wist hij dat de overwinning van de Heere was (1 Kronieken 29:11). Door het geloof delen Christenen in de overwinning op de wereld nu (1 Johannes 5:4) en in de overwinning op de dood in de toekomst (1 Korinthe 15:57).

Preek 379, 7 april 1861

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

7 april

Selecteer Datum ▼

