

VOOR IEDERE AVOND

Voor Iedere Avond | 5 september

Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen van de zee

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

Zijt gij gekomen tot aan de oorsprongen van de zee. Job 38:16

Sommige dingen in de natuur moeten een geheim blijven voor de meest ontwikkelde en volhardendste onderzoekers. De menselijke kennis heeft grenzen, die zij niet kan overschrijden. Algemene kennis komt God alleen toe. Daar dit nu het geval is in zaken, die gezien worden en tijdelijk zijn, mogen wij er vast van overtuigd zijn, dat het nog veel meer het geval zal zijn met betrekking tot de dingen, die geestelijk en eeuwig zijn. Waarom dan heb ik mijn hersenen gepijnigd met allerlei bespiegelingen aangaande noodlot en vrije wil, afhankelijkheid en verantwoordelijkheid? Deze diepe en duistere waarheden kan ik evenmin doorgronden, als de diepte peilen, die onder de Oceaan schuilt, waaruit zij haar voorraad van water put. Waarom ben ik zo verlangend de oorzaak van de handelwijze van Gods voorzienigheid te kennen, de drijfveer van zijn handelingen, het doel van zijn bezoeken? Zal ik ooit de zon in mijn vuist kunnen vatten of het heelal in mijn handpalm? en toch zijn deze maar als een druppel aan de emmer, bij mijn Heere vergeleken. Laat mij er niet naar streven het oneindige te doorgronden, maar mijn kracht in de liefde gebruiken. Wat ik door het verstand niet kan verkrijgen, kan ik door de liefde bezitten; laat mij dit genoeg zijn. Ik kan niet doordringen tot het hart van de zee, maar ik kan de frisse koelte genieten, die over haar oppervlakte waait, en ik kan bij gunstige wind over haar blauwe golven heenzeilen. Kon ik de bronnen van de zee opsporen, zo zou dit feit geen het minste nut voor mijzelf of voor anderen aanbrengen, het zou het zinkend vaartuig niet kunnen redden, nog de verdronken zeeman teruggeven aan zijn treurende vrouw en kinderen; evenmin zou mij de oplossing van de diepste geheimen baten, want de geringste

mate van liefde jegens God en de eenvoudigste daad van gehoorzaamheid jegens Hem, zijn beter dan de diepzinnigste kennis. Mijn Heiland, ik laat het oneindige aan U over, en bid U om zulk een voorliefde voor de boom van de kennis, als mij van de boom des levens zou kunnen verwijderen, van mij te stellen.



[Opslaan in Instapaper](#)

Steun Ons

[« Vorige](#)

[Volgende »](#)

5 september

Selecteer Datum ▼

