

VOOR IEDERE AVOND

Voor Iedere Avond | 3 september

De Heere proeft de rechtvaardige

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

De Heere proeft de rechtvaardige. Psalm 11:5

Alles in ons leven staat onder Gods voorzienigheid. Daarom mogen we alle beproevingen die we meemaken uiteindelijk terugvoeren tot Hem, de hoogste Oorzaak. Vanuit de gouden poort van Gods heerschappij komen de legers van beproeving tevoorschijn, geharnast en gewapend om ons uit te dagen. Overal liggen de deuren van de voorzienigheid open voor beproeving; zelfs onze zegeningen dragen, net als rozen, hun eigen doornen. Je kunt verdrinken in een zee van voorspoed, net zo goed als in een rivier van verdriet. Geen berg is te hoog, geen vallei te diep om aan beproeving te ontsnappen—zij vindt ons overal. Toch komt er geen regendruppel uit een donkere wolk zonder dat God dat heeft toegelaten; elke druppel heeft van tevoren zijn taak ontvangen. Daarom hebben ook onze beproevingen een doel: ze zijn door God gezonden om onze genadegaven te toetsen en te versterken, om ons te laten ervaren hoe groot Zijn genade in ons is, om de echtheid van ons geloof zichtbaar te maken en om ons geestelijk te laten groeien. In Zijn oneindige wijsheid en overvloedige liefde hecht de Heer zo'n waarde aan het geloof van Zijn kinderen, dat Hij hen niet beschermt tegen de stormen die juist dat geloof doen groeien. Het geloof dat je nu draagt en staande houdt, zou er niet zijn zonder die beproevingen—zoals goud niet zuiver wordt zonder vuur. Jij bent als een boom die diepe wortels heeft leren schieten omdat de wind hem heen en weer blies, waardoor hij steviger werd en zich vastgreep aan Gods beloften. Gemak en zorgeloosheid zijn vaak de grootste vijanden van echt geloof. Ze verzwakken onze geestelijke moed en breken de kracht die God wil geven. Beproeving daarentegen heeft een zuiverende werking: zoals een luchtballon niet opstijgt voordat

de touwen zijn losgesneden, zo maakt beproeving ons los van alles wat ons aan de aarde bindt. Zoals tarwe pas bruikbaar wordt nadat zij uit haar schil is gedorst, zo worden ook wij pas in onze volle geestelijke waarde zichtbaar nadat we door beproeving heen zijn gegaan. Daarom is het goed dat de Heere de rechtvaardigen beproeft: het maakt hen rijk in God.



[Opslaan in Instapaper](#)

Steun Ons

[« Vorige](#)

[Volgende »](#)

3 september

Selecteer Datum ▼

