

VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 7 juni

Wees dan ijverig

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Please [login](#) to access.

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

Wees dan ijverig. Openbaringen 3:19

Indien gij de bekering van zielen wenst, indien gij verlangt te horen uitroepen: dat “de koninkrijken van de wereld zijn geworden van onze Heere”, indien gij kronen op het hoofd van de Zaligmaker wenst geplaatst te zien, en zijn troon hoog verheven, wees dan ijverig. Want, in Gods hand moet de ijver van de kerk het middel zijn tot bekering van de wereld. Elke genadegave zal heldendaden verrichten, maar deze zal de eerste zijn; voorzichtigheid, kennis, geduld en moed zullen elk zijn rang innemen. Maar de ijver moet voorafgaan. Niet uw uitgebreide kennis, hoe nuttig zij ook zij; niet uw bekwaamheid, schoon zij niet is te verachten, uw ijver zal grote daden doen. Deze ijver is de vrucht van de Heilige Geest; zij ontleent haar levenskracht aan de voortdurende werking van de Heilige Geest in de ziel. Wanneer ons inwendig leven kwijnt, wanneer ons hart weinig klopt voor God, zullen wij geen ijver kennen; maar wanneer alles in ons sterk en krachtig is, zullen wij een vurige

begeerte koesteren, dat het koninkrijk van Christus kome, en zijn wil geschiede op aarde, gelijk in de hemel. Een diep gevoel van dankbaarheid zal de christelijke ijver onderhouden. Wanneer wij de diepte van de kuil zien, waaruit wij zijn gered, zullen wij overvloediger redenen vinden om in de dienst van God onze krachten te besteden. En de ijver wordt ook aangevuurd door de gedachte aan een eeuwige toekomst; hij ziet met betraande ogen naar de vlammen der hel, en kan niet insluimeren; hij ziet met verlangende blik op naar de heerlijkheid des hemels, en moet zich aangorden; hij voelt, dat de tijd kort is in vergelijking van het werk, dat gedaan moet worden, en wijdt dus al wat hij heeft aan de dienst des Heeren; hij wordt steeds versterkt door het zien op het voorbeeld van Christus. Hij was met ijver bekleed als met een mantel. Hoe snel bewogen zich de raderen van de opgelegde taak bij Hem. Hij kende geen dralen, bij de weg. Laat ons tonen, dat wij zijne discipelen zijn, door dezelfde geest van ijver te openbaren.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

7 juni

Selecteer Datum ▼

