

VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 5 juni

Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

Die niet liefheeft, die heeft God niet gekend. 1 Johannes 4:8

Het onderscheidend kenmerk van een Christen is, dat hij op de liefde van Christus vertrouwt, en Hem op zijn beurt liefheeft. Eerst zet het geloof zijn zegel op de mens, en leert de ziel spreken met de apostel: “Christus heeft mij liefgehad, en zichzelf voor mij overgegeven.” Dan hecht de liefde haar zegel van dankbaarheid en liefde tot Jezus aan het hart: “Wij hebben Hem lief, omdat Hij ons eerst heeft liefgehad.” In de roemruchtige oudheid, het heldentijdperk van de christelijke godsdienst, was dit dubbele merk duidelijk aan alle aanhangers van Jezus te zien; het waren mensen die de liefde van Christus kenden, en zij verlieten er zich op, gelijk een man leunt op een staf, waarvan hij de deugdelijkheid beproefd heeft. De liefde, die zij voor de Heere voelden, was niet een stille aandoening, die zij verborgen hielden in de binnenkamer van hun ziel, en waarvan zij alleen spraken in hun afzonderlijke bijeenkomsten op de eerste dag van de week, wanneer zij liederen zongen ter ere van Jezus Christus, de gekruisigde, maar het was een hartstocht van zo hevige en allesverterende kracht, dat Hij zich in al hun daden openbaarde, uit hun gewone woorden sprak, en zich in hun ogen bij de meest gewone blikken vertoonde. Liefde tot Jezus was een vlam, die door de kern van hun wezen gevoed werd, en zo door haar eigen kracht voortbrandde, totdat zij naar buiten

zichtbaar werd. IJver voor de eer van Koning Jezus was het zegel en het merkteken van alle ware Christenen. Door hun vertrouwen op de liefde van Christus durfden zij veel, en door hun liefde tot Christus deden zij veel, en zo is het nog. De kinderen Gods worden in het binnenste van hun wezen door de liefde beheerst, de liefde van Christus dringt hen; zij verheugen zich, dat de goddelijke liefde hen heeft aangegrepen; zij voelen haar in hun harten uitgestort door de Heilige Geest, die hun is gegeven, en dan, door de kracht van de dankbaarheid, hebben zij de Heiland vurig lief, uit een rein hart. Mijn lezer, hebt gij Hem lief? Geef, eer gij inslaapt, een eerlijk antwoord op deze gewichtige vraag.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

5 juni

Selecteer Datum ▼

