

VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 20 januari

Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

Wend mijn ogen af, dat zij geen ijdelheid zien; maak mij levend door Uw wegen. Psalm 119:37

Er bestaan allerlei soorten ijdelheid. De zotskap met bellen voor de dwaas, de vreugde van de wereld, de dans, de lier en de beker der losbandigheid; we weten allemaal dat dit ijdelheden zijn, ze zijn voor een ieder als zodanig kenbaar. Veel verradelijker, maar even ijdel zijn de zorgen der wereld en de bedriegelijkheid van de rijkdom. Iemand kan de ijdelheid zowel najagen op kantoor als in de schouwburg. Als hij zijn hele leven besteedt aan het bijeengaren van rijkdom, brengt hij zijn dagen eveneens in ijdelheid door. Als we Christus niet volgen en God niet het hoogste doel van ons leven maken, verschillen we alleen maar uiterlijk van de meest lichtzinnige. Het is duidelijk dat het noodzakelijk is dit eerste deel van onze tekst voortdurend te bidden. ‘Maak mij levend door Uw wegen.’ De psalmist belijdt dat hij lusteloos, zwaarmoedig en lui is, zo goed als dood. Misschien voelt u zich ook wel zo, beste lezer. We zijn zo traag dat de beste motieven ons niet tot leven kunnen brengen dan alleen de Heere Zelf. Wat zegt u? Zal de hel mij dan niet uit mijn wezenloze toestand opschrikken? Zal ik, als ik aan het omkomen van zondaren denk, dan niet wakker worden. Zal de hemel mij niet verlevendigen? Kan ik aan de beloning denken die de rechtvaardigen in de hemel te wachten staat en daar koud bij blijven? Zal de dood mij dan niet doen opschrikken? Kan ik eraan

denken dat ik sterf en voor God zal staan en dan toch traag zijn in de dienst van mijn Meester? Zal de liefde van Christus mij daar niet toe aanzetten? Kan ik aan Zijn dierbare wonden denken, kan ik aan de voet van het kruis staan en niet door vurige ijver worden aangespoord? Het lijkt van wel! Geen enkele overweging kan ons tot ijver opwekken; dat moet God Zelf doen, vandaar deze uitroep: 'Maak Gij mij levend.' De psalmist stort zijn hele ziel uit in vurige smeebeden: zijn lichaam en zijn ziel zijn daarbij betrokken. 'Wend mijn oog af', zegt het lichaam: 'Verlevendig mijn ziel', roept de ziel uit. Dit is een gepast gebed voor iedere dag. O Heere, wil het nu ook vanavond verhoren.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

20 januari

Selecteer Datum ▼

