

VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 30 april

Hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

Hoe kostelijk zijn mij, o God, Uw gedachten. Psalm 139:17

Gods alwetendheid biedt geen troost aan de goddeloze, maar voor Gods kind is zij een grote troost. God denkt altijd aan ons, Hij wendt Zich nooit van ons af en heeft ons altijd voor ogen. En dat is precies wat we graag willen, want het zou vreselijk zijn als we maar voor één moment van ons bestaan buiten de aandacht van onze hemelse Vader zouden vallen. Hij koestert altijd tedere, liefdevolle, wijze, voorzichtige, vooruitziende gedachten over ons en zij brengen talloze zegeningen met zich mee. Daarom is het een grote vreugde daaraan te denken. De Heere heeft altijd aan Zijn volk gedacht; vandaar hun verkiezing en het verbond der genade, waardoor hun behoudenis verzekerd wordt. Hij zal ook altijd aan hen blijven denken; vandaar hun volharding, waardoor zij uiteindelijk veilig tot hun eeuwige rust zullen ingaan. Bij al onze omzwervingen is de waakzame blik van de eeuwige Wachter voortdurend op ons gevestigd. Nooit dwalen wij uit het gezicht van de Herder. In ons verdriet slaat Hij ons onafgebroken gade en geen zucht ontgaat Hem; in onze moeiten merkt Hij onze vermoeidheid op en in Zijn boek schrijft Hij alle worstelingen van Zijn getrouwen op. Deze gedachten van de Heere omringen ons op al onze paden en dringen tot het diepst van ons wezen door. Geen zenuw of weefsel, geen enkele klep of bloedvat van ons lichaam

ontsnapt aan Zijn aandacht; aan alle kleinigheden van ons kleine wereldje wordt door de grote God gedacht. Beste lezer, is deze gedachte u dierbaar? Houd u er dan aan vast. Laat u nooit misleiden door die filosofische dwazen die een onpersoonlijke God verkondigen en spreken over een in zichzelf bestaande en zichzelf regulerende materie. De Heere leeft en denkt aan u. Deze waarheid is ons te kostelijk om er ons zo maar van te laten beroven. De aandacht van een edelman wordt zo hoog gewaardeerd, dat degene die die aandacht krijgt, denkt dat zijn fortuin gemaakt is. Wat betekent het dan niet om de aandacht van de Koning der koningen te hebben! Als de Heere aan ons denkt, is alles goed en mogen wij ons eeuwig verheugen.

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

30 april

Selecteer Datum ▼

