

# VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 18 januari

## En Hij legde hun uit

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

### “Voor Iedere Avond”

*En Hij legde hun uit, in al de Schriften, hetgeen van Hem geschreven was. Lucas 24:27*

De twee discipelen op de weg naar Emmaüs hadden een zeer leerzame reis. Hun metgezel en leraar was de beste leraar die er was, de uitlegger bij uitnemendheid in wie al de schatten der wijsheid en kennis verborgen zijn. De Heere Jezus verwaardigde Zich een prediker van het Evangelie te worden en Hij schaamde zich niet om Zijn bediening uit te oefenen voor een gehoor van twee personen. Ook nu wil Hij zelfs de Leraar voor één enkele persoon zijn. Laten we vurig verlangen naar zo'n uitnemende Leraar, want als Hij ons niet wijzer maakt, worden we nooit wijs tot zaligheid. Deze ongeëvenaarde Leraar gebruikte als leerboek het beste Boek dat er was. Hoewel Hij in staat was nieuwe waarheid te openbaren, gaf Hij er de voorkeur aan oude waarheid uit te leggen. Door Zijn alwetendheid wist Hij wat de beste manier van uitleg was en door zich direct tot Mozes en de profeten te wenden, liet Hij ons zien dat de zekerste weg tot wijsheid geen speculatie, redenering of het lezen van menselijke boeken is, maar het overdenken van Gods Woord. Het zekerste middel om geestelijk verrijkt te worden in hemelse kennis is het graven in deze goudmijn, het opduiken van parels uit deze hemelse oceaan. Als Jezus anderen wilde verrijken, dolf hij in de groeve van de Heilige Schrift. Het begunstigde tweetal werd ertoe gebracht aandacht te schenken aan de beste

onderwerpen, want Jezus sprak over Jezus en legde hen de dingen die op Hem betrekking hadden nader uit. Hier werd de diamant door de diamant geslepen en wat zou ooit een beter product op kunnen leveren? De Meester van het huis ontsloot zelf de deuren, leidde Zijn gasten naar de tafel en plaatste daarop Zijn beste spijzen. Hij die Zelf de schat in de akker verborgen had, leidde Zelf de zoekers daarheen. De Heere wilde natuurlijk de lieflijkste onderwerpen behandelen en Hij kon geen lieflijker onderwerp vinden dan Zijn eigen Persoon en werk: met het oog hierop moeten we altijd het Woord onderzoeken. O, wat een genade om de bijbel te bestuderen met Jezus Zelf als onze Leraar en als onze les!

## **Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

**18 januari**

Selecteer Datum ▼

