

# VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 27 januari

## Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Please [login](#) to access.

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

### “Voor Iedere Avond”

*Doch Maria bewaarde deze woorden alle te zamen, overleggende die in haar hart. Lukas 2:19*

Bij deze gezegende vrouw zien we dat ze van drie persoonlijke eigenschappen gebruik maakt: haar geheugen – ze bewaarde al deze dingen; haar genegenheid – zij bewaarde ze in haar hart; haar verstand – zij overlegde ze. Haar geheugen, genegenheid en verstand waren dus alle drie betrokken bij de dingen die ze gehoord had. Beste lezer, bedenk wat u over de Heere Jezus gehoord hebt en wat Hij voor u gedaan heeft; maak uw hart tot een gouden kruik waarin het manna bewaard wordt om de herinnering levendig te houden aan het hemelse brood waarmee u zich in het verleden gevoed heeft. Laat uw herinnering al deze schatten over Christus opslaan, alle herinneringen aan wat u ooit ervaren, gekend of geloofd heeft en laat uw diepe genegenheid Hem dan voor altijd vasthouden. Heb de Heere hartelijk lief! Haal de albaster fles van uw hart te voorschijn, ook al is die dan gebroken, en laat de kostelijke zalf van uw genegenheid over zijn doorboorde voeten

stromen. Gebruik uw verstand en denk na over de Heere Jezus. Mediteer over wat u leest; blijf niet bij de oppervlakte staan maar graaf dieper. Wees niet als de zwaluw die de beek slechts met haar vleugel aanraakt, maar wees als de vis die in de golven duikt. Blijf bij uw Heere; laat Hem geen wandelaar zijn die voorbij gaat en enkel de nacht bij u doorbrengt, maar dring bij Hem aan en zeg: 'Blijf bij ons want de dag is gedaald.' Houd Hem vast en laat Hem niet gaan. Het woord 'overleggen' betekent afwegen. Maakt de weegschaal van het oordeel gereed. O, maar waar zijn de weegschalen die Jezus Christus kunnen wegen? 'Hij werpt de eilanden henen als dun stof' – wie zal Hem wegen? 'Hij weegt de bergen in een waag' – op welke waag kunnen we Hem wegen? Als uw verstand dat dan niet kan omvatten, laat uw genegenheid dat dan doen; en als uw geest de Heere Jezus niet met uw verstand kan omvatten, omhels Hem dan met de armen van uw genegenheid.

## **Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

27 januari

Selecteer Datum ▼

