

VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 1 mei

Ik ben een roos van Saron

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Please [login](#) to access.

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

Ik ben een roos van Saron. Hooglied 2:1

Hoeveel schoonheid er ook in de stoffelijke wereld mag zijn, Jezus bezit dat alles vertienvoudigd in de wereld van de geesten. De roos wordt voor de schoonste onder de bloemen gehouden, maar Jezus is oneindig schoner in de geestelijke hof, dan de roos in de tuinen der aarde. Hij neemt de eerste plaats in als de schoonste onder tienduizenden. Hij is de zon en al de anderen zijn sterren; de hemelen en het daglicht zijn donker bij Hem vergeleken, want de Koning in zijn schoonheid gaat alles te boven. “Ik ben een roos van Saron.” Dit was de schoonste en zeldzaamste roos. Jezus is niet slechts een roos, maar “een roos van Saron,” evenals Hij, zijn gerechtigheid vergelijkende bij “goud” er bijvoegt: “het goud van Ophir,” het allerbeste. Hij is liefelijk in de stellige en overtreffenden trap. Er is verscheidenheid in zijn bekoorlijkheden. De roos is schoon voor het gezicht, en haar reuk is aangenaam en verfrissend; zo vindt elke gewaarwording van de ziel, hetzij smaak, gevoel, gehoor,

gezicht of geestelijke reuk, eigenaardige voldoening bij Jezus. Zelfs de herinnering aan zijn liefde is zoet. Neem de roos van Saron, ontblader haar, leg de bladeren weg in de bloemvaas der herinnering, en gij zult lang daarna ieder blad welriekend vinden, en het huis vervullende met een liefelijke geur. Christus bevredigt volkomen de meest verfijnde smaak van de meest beschaafde geest. De grootste liefhebber van reukwerken is volmaakt tevreden met de roos; en wanneer de ziel het hoogste toppunt van ware smaak heeft bereikt, zal zij aan Christus genoeg hebben, ja, zal zij beter in staat zijn Hem te waarderen. De hemel zelf bevat niets, dat de roos van Saron overtreft. Welk zinnebeeld kan zijn schoonheid genoegzaam uitdrukken? De menselijke taal en de dingen van de aarde vermogen niet Hem te beschrijven. De meest uitgelezen schoonheden van de aarde zijn een flauwe afbeelding van zijn uitnemende heerlijkheid. Gezegende roos, bloei eeuwig in mijn hart!

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

1 mei

Selecteer Datum ▼

