

# VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 29 mei

## **Vervloekt zij die man voor het aangezicht des HEEREN, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal**

[Bladwijzer](#)

Please login to bookmark<?xml version="1.0" encoding="utf-8"?>

[Close](#)

Please [login](#) to access.

**Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon**

### **“Voor Iedere Avond”**

*Vervloekt zij die man voor het aangezicht des HEEREN, die zich opmaken en deze stad Jericho bouwen zal. Jozua 6:26*

Indien de man vervloekt zou zijn, die Jericho zou opbouwen, hoeveel te meer hij, die werkt om de dwalingen van het pausdom te herstellen. In de dagen van onze vaders stortten de reusachtige muren van het Roomse bijgeloof, door hun volhardende pogingen en het blazen der trompetten van het Evangelie, ineen, en nu zijn er sommigen, die dat vervloekte gebouw weer op zijn oude grondvesten zouden willen optrekken. Het behage U, o Heere! hun ongerechte pogingen te verijdelen, en elke steen, die zij op de anderen leggen, te doen vallen. Wij behoorden het ons ernstig tot taak te stellen, van alle dwalingen, die kunnen strekken om het Roomse geloof aan te kweken, gezuiverd te worden, en wanneer wij bij ons de baan schoon geveegd hebben, moeten wij op elke

wijze trachten de snelle voortgang er van elders in de kerk en de wereld te verhinderen. Dit laatste kan in stilte geschieden, door het vurig gebed, en in het openbaar, door een krachtig getuigenis. Wij moeten diegenen, die tot Rome's dwalingen neigen, met verstandige vrijmoedigheid waarschuwen; wij moeten de jeugd in de evangelische waarheid onderwijzen, en hen verhalen van de gruwelijke daden van de Roomse kerk in vorige eeuwen. Wij moeten het licht meer algemeen in het land helder verspreiden, want de priesters, evenals de uilen, haten het daglicht. Doen wij alles wat wij kunnen voor Jezus en het Evangelie? Zo niet, dan versterkt onze nalatigheid de handen van de priesters. Wat doen wij om de Bijbel, die vergif voor het pausdom is, te verspreiden? Delen wij goede, gezonde, evangelische geschriften uit? Luther zei eens: "De duivel houdt niet van ganzenpennen," en daar heeft hij ongetwijfeld goede redenen voor, want waardige schrijvers hebben, met de hulp van de Heilige Geest, zijn rijk grote afbreuk gedaan. Indien de duizenden, die heden avond dit korte woord zullen lezen, alles doen wat zij kunnen om de herbouwing van dit vervloekte Jericho te verhinderen, dan zal de heerlijkheid des Heren onder de kinderen van de mensen bevorderd worden. Lezer, wat kunt u doen? Wat wilt u doen?

## **Steun Ons**

DELEN

**f**

**X**



« Vorige  
Volgende »

**29 mei**

Selecteer Datum ▼

