

VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 29 juni

Eigengerechtigheid

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

Maar het is alzo, als de gezanten der Vorsten van Babel, die tot hem gezonden hadden, om te vragen naar dat wonderteken, dat in het land geschied was, bij hem waren, verliet hem God, om hem te verzoeken, om te weten, al wat in zijn hart was. 2 Kronieken 32:31

Hiskia begon inwendig zo groot te worden, en zich zo te verheffen op Gods gunst, dat hij eigengerechtig werd, en om zijn vleselijke gerustheid onttrok God hem voor een tijd zijn genade, naar het uitwendige. Dit is voldoende om licht te verspreiden over zijn dwaasheid met de Babyloniërs; want indien God de beste Christen zijn genade onthoudt, is er genoeg zonde in zijn hart, om hem dan tot de ergste van de zondaren te maken. Gij, wier hart het vurigst voor Christus klopt, zou, indien gij aan u zelf werd overgelaten, gelijk de Laodiceërs, tot lauwheid vervallen. Gij, die gezond zijt in het geloof, zou wit worden door de melaatsheid van een valse leer. Gij, die nu in oprechtheid en waarheid voor uw God wandelt, zou beginnen te wankelen, en ten laatste vallen door boze hartstochten. Wij ontvangen ons licht evenals de maan; even helder als wij zijn, wanneer de genade ons beschijnt, zo zijn wij de duisternis zelf, wanneer de zon van de gerechtigheid zich terugtrekt. Laat ons daarom God smeken ons nimmer te verlaten. “Heere, neem Uw Heilige Geest niet van ons! onthoud ons niet Uw genade.” Hebt Gij niet gezegd: “Ik, de Heere, zal trouw houden, Ik

zal u elk ogenblik zegenen; mochten de mensen u kwaad willen, Ik zal nacht en dag met u zijn?
“Heere, bewaar ons overal. Bewaar ons in de diepte, opdat wij niet morren tegen Uw slaande hand.
Bewaar ons op de hoogte, opdat wij door hoogmoed niet duizelig worden. Bewaar ons op rijpere
leeftijd, opdat wij, ons onze wijsheid bewust wordende, daardoor niet mogen bevonden worden
groter dwazen te zijn dan de jongen en dwalenden. Bewaar ons in de stervensure, opdat wij niet nog
ten allerlaatste U verloochenen. Bewaar ons in leven, bewaar ons in sterven, bij arbeid, in lijden, in
strijden in rust, bewaar ons overal en altijd, want altijd en overal hebben wij U nodig, o onze God!

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

29 juni

Selecteer Datum ▼

