

VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 26 juni

Nadat gij ontvloten zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

“Voor Iedere Avond”

Nadat gij ontvloten zijt het verderf, dat in de wereld is door de begeerlijkheid. 2 Petrus 1:4

Zo gij wilt leven in de kracht van uw verrezen Heere, verban dan voor altijd elke gedachte aan inwilliging van de begeerten van het vlees! Het was verkeerd, dat iemand, die in Christus is, nog in de zonde zou blijven leven. “Waarom zoekt gij de levende bij de doden?” sprak de engel tot Magdalena. Zou de levende in het graf wonen? Kan het goddelijke leven ingekerkerd zijn in een verblijfplaats van vleselijke lusten? Hoe kunnen wij de drinkbeker des Heren drinken en tevens die van Belial? Voorzeker, gelovige! gij zijt verlost van openlijke zonden en begeerlijkheden, maar zijt gij ook reeds ontkomen aan de meer geheime en bedrieglijke valstrikken, u door de Satan gespannen? Zijt gij genezen van hoogmoed, van luiheid, van valse verzekerdheid? Tracht gij dagelijks te leven zonder wereldsgezindheid, zonder grootsheid des levens en de vreselijke ondeugd van de geldgierigheid? Bedenk dat gij daarom verrijkt zijt geworden met goddelijke schatten. Indien gij waarlijk uitverkorenen Gods zijt en door Hem beminden, laat dan Gods genade ook niet aan u worden verspild. Tracht naar heiligmaking, zij is voor roem en kroon van de Christen! Een onheilige kerk! zij is onnut voor de wereld en wordt niet geacht onder de mensen; zij is een gruwel, een

bespotting der hel en een afschuw des hemels. Het meeste kwaad, dat ooit op aarde geweest is, is op haar gekomen door een onheilige kerk. O Christen! Gods eed rust op u! Gij zijt Gods priester, handel aldus! Gij zijt Gods koning, heers dan over uw lusten! Gij zijt Gods uitverkorene, verenig u dan niet met Belial! De hemel is uw deel; leef dan als een hemels wezen, zo zult gij tonen een waarachtig geloof in Jezus te hebben; want er kan geen geloof zijn in het hart zonder heiligheid van wandel. *O! dat wij nimmermeer vergeten Hoe duur wij zijn verlost. En wat de redding onzer zielen Aan Jezus heeft gekost.*

Steun Ons

DELEN





« Vorige
Volgende »

26 juni

Selecteer Datum ▼

