

# VOOR IEDERE AVOND

BIJBELS DAGBOEK

C. H. SPURGEON



Voor Iedere Avond | 20 juni

## **En zij, terstond hun netten verlatende, zijn Hem gevolgd**

Bijbels Dagboek, C.H. Spurgeon

### “Voor Iedere Avond”

*En zij, terstond hun netten verlatende, zijn Hem gevolgd.* Markus 1:18

Toen zij de roepstem van Jezus vernamen, gehoorzaamden Simon en Andreas zonder aarzelen. Indien wij altijd, met vaardigheid en met beslistheid, wat wij hoorden in beoefening brachten, dan zou het gebruik maken van de genademiddelen en het lezen van goede boeken ons ongetwijfeld geestelijk verrijken. Hij zal zijn brood niet verliezen, die het terstond nuttigt; evenmin zullen wij het nut missen, dat uit enig bepaald onderwijs is te trekken, indien wij terstond naar het ons gegeven voorschrift handelen. De meeste lezers en hoorders worden bewogen tot op zulk een hoogte, dat zij het voornemen opvatten zich te verbeteren; maar helaas! het voornemen is een bloesem, die aan de stengel is geknakt, en daarom kan er geen vrucht aan rijpen; zij toeven, zij aarzelen en vergeten dan hun voornemen; zo worden zij gelijk aan de waterplassen die des nachts bevrozen, en als de zon over dag schijnt, slechts tijdig genoeg ontdooien, om weer des nachts met een nieuwe ijskorst overdekt te worden. Dat dodelijk morgen is alreeds bloedrood geverfd door de moord van goede voornemens; het is het slachthuis der onnozelen. Wij verlangen zeer, dat ons boekje van “avondoverdenkingen” niet onvruchtbaar zal zijn, en daarom bidden wij dat de lezers niet slechts lezers, maar daders des woords mogen bevonden worden. “De beoefening van de waarheid is de

vruchtbaarste wijze van haar te lezen.” Mocht de lezer onder de indruk van een bepaalde plicht komen, terwijl hij deze bladzijden leest, laat hij zich haasten om die te volbrengen, voordat de heilige gloed uit zijn ziel geweken is, en laat hij zijn netten en alles wat hij bezit verlaten, eerder dan dat hij in opstand komt tegen de roepstem van zijn Meester. Geef door uitstel de duivel geen plaats. Haast u, waar de gelegenheid en de genegenheid zo gelukkig samenstemmen. Word niet gevangen in uw eigen netten, maar verbreek de mazen van de wereldsgezindheid, en volg waar de heerlijkheid u wenkt. Gelukkig de schrijver, die lezers aantreft, bereid om zijn lessen op te volgen; zijn oogst zal honderdvoudig zijn, en zijn Meester zal grote eer hebben. Gaf God, dat wij zulk een loon ontvingen op deze korte overdenkingen. Geef het, Heere! aan uw dienstknecht.

## **Steun Ons**

DELEN





« Vorige  
Volgende »

20 juni

Selecteer Datum ▼

